

Liturgie Stil Moment 15 maart 2019

Stilte vooraf

Uitleg vooraf

Als thema voor de Stille Momenten is dit jaar gekozen voor "Een nieuw begin".

Zondag Reminiscere (Latijn voor "Gedenk uw barmhartigheden") de tweede zondag in de veertigdagentijd. Een periode van bezinning in het christendom als voorbereiding op het Paasfeest. Gedenk o Heer ,uw barmhartigheid en uw altijd geschonken ontferming. Dat onze vijanden ons nooit overheersen. Mijn God, maak Israel vrij van alles waardoor het gekweld wordt. Tot U, Heer, verhef ik mijn geest, op U mijn God vertrouw ik, beschaam mij niet.

Bij de bloemen

Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid. Jezus gaat door op de moeilijke weg.

De 2 gelijke bloemen verwijzen naar Mozes en Elia, de andere bloem symboliseert Jezus. De drie paarse bloemen verwijzen naar de (slapende) discipelen.

Kaarsen aansteken

Bemoediging

Bang zijn, niet verder kunnen.

Je niet verder ontplooien, vast zitten in jezelf.

Dan is er Eén, die je vasthoudt en die als je wankelt je tot steun is
Het Licht dat je verwarmt.

Er zijn mensen nodig, die je bij de hand nemen en de weg wijzen,

zoals Jezus ons de weg heeft gewezen.
Misschien ontstaat er geleidelijk aan rust
Je bent niet alleen, je hoeft het niet alleen te doen.
God begrijpt je vragen en angst.
Zijn zoon riep het uit aan het kruis: Mijn God, mijn God,
waarom hebt U mij verlaten.
Gelukkig kennen we de afloop, de angst en dood hebben niet het laatste
woord.
God geeft uitzicht. AMEN

Drempelgebed: Psalm 25: vers 4,5 en 6

Heer laat mij zien hoe ik moet leven,
wijs mij de goede weg.
Leer me om trouw te zijn aan u,
zeg me wat ik moet doen.
Want u bent mijn God, u bent mijn redder.
Ik hoop op uw hulp, elke dag weer.
U bent altijd goed geweest voor uw volk.
Wees dan nu ook goed voor mij.

Zingen: Lied 448 uit Evangelische liedbundel

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm te keer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn,
de Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit,
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Psalmengebed: Psalm 25 vers 15 t/m 18

Heer, ik denk steeds aan u,
want u redt mij van mijn vijanden.
Kom bij me en laat me uw liefde zien,
want ik ben ongelukkig en alleen.
Ik word steeds banger, bevrijd me uit de ellende!
Zie hoe moeilijk ik het heb,
en vergeef me al mijn zonden.

Zingen: Psalm 25 vers 4 en 5

God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie hem needrig valt te voet
zal van Hem zijn wegen leren.

Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen
zijn geboden onderhoudt
Wil mij, uwe naam ter eer
al wat ik misdeed vergeven
Ik heb tegen U, o Heer
zwaar en menigmaal misdreven.

Klein Gloria

Schriftlezing Lucas 9: 28-36

Jezus spreekt met Mozes en Elia. Ongeveer acht dagen later ging Jezus een berg op om te bidden. Hij nam Petrus, Johannes en Jacobus mee. Terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde zijn gezicht. En zijn kleren werden stralend wit. Opeens stonden er twee mannen bij hem met een hemelde glans over zich heen. Het waren Mozes en Elia. Ze spraken met Jezus over de dingen die in Jeruzalem zouden gaan gebeuren. Intussen waren Petrus en de twee andere leerlingen in slaap gevallen. Toen ze wakker werden, zagen ze de hemelse glans van Jezus. En ze zagen ook de twee mannen die bij hem stonden. Toen Mozes en Elia weg wilden gaan zei Petrus tegen Jezus: Meester, het komt goed uit dat wij hier zijn! We zullen drie hutten maken: één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar Petrus had er niets van begrepen. Op dat moment kwam er een wolk boven hen. Mozes, Elia en Jezus verdwenen in de wolk, en de leerlingen werden bang. Toen klonk uit de wolk Gods stem, die zei: "Dit is mijn Zoon. Ik heb hem uitgekozen. Luister naar hem". Nadat God gesproken had, was Jezus weer alleen. De leerlingen vertelden in die tijd aan niemand wat ze gezien hadden.

Stilte

Ter overdenking: Op welke wijze hoort u de stem van God?

Muziek

Zingen lied 351 Evangelische liedbundel

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid,
prijst Hem tot in eeuwigheid.

Gebeden

Trouwe God

Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.

Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.

Maar juist in deze periode van bezinning van veertig dagen voorbereiding op Uw uittocht beseffen we dat dit niet mogelijk is.

We zingen samen: “Heer ontferm U” (3 keer)

U leert ons als we opnieuw moeten beginnen dit alleen mogelijk is,

wanneer we wel die weg gaan

de berg op en door het dal heen.

Daarom bidden we om momenten op onze weg die ons verlichten,

waarop we mogen stralen

en een doorkijkje mogen hebben op Uw toekomst.

We zingen samen: “Heer ontferm U” (3 keer)

Leer ons ook samen met anderen speuren

naar die momenten waarop

we mogen baden in Uw Licht!

Schenk ons die momenten van bemoediging, verheerlijking,

zodat wij in vertrouwen en bemoedigd

onze weg kunnen vervolgen.

We zingen samen: “Heer ontferm U” (3 keer)

Stil persoonlijk gebed

Wij bidden samen : **“Onze Vader”**

Zegenbede: lied 423: 1, 2 en 3

Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uit een gaan wens ik jou toe:
Ga met God.

Va-ya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

Ga met uw licht vòòr hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!

Va-ya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:

Vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!

Va-ya con Dios en à Dieu.

Doven van de kaarsen

Collecte

Gevangenzorg Nederland

Gevangenzorg Nederland is een christelijke organisatie voor verzoening en herstel voor de gevangene én zijn familie. Ruim 600 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Zij worden ondersteund door professionele maatschappelijk werkers.

Ook is er hulp en steun bij re-integratie na vrijkomen.

Op deze manier proberen wij iets voor de gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken.

Als organisatie geloven we in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans, zicht op een nieuw begin! In Mattheüs 25 lezen we dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is. Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste. Naast een straf die door de rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan hen worden gedaan.

Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Temeer daar Gevangenzorg Nederland beperkt subsidie krijgt en sterk afhankelijk is van financiële steun vanuit kerken, particulieren en bedrijven. Daarom bevelen wij de collecte van harte bij u aan!

Bent u benieuwd naar verhalen van gevangenen die hun leven veranderen? Vraag dan onze nieuwsbrief (via de website) aan of stuur een e-mail naar: info@gevangenzorg.nl