

Liturgie

voor de ochtenddienst op zondag 09 december 2018,
tweede Adventszondag, in de Hervormde gemeente te Den Ham.

Voorganger: Ds. E.J. Prins
Ouderling van dienst: Jenny Valk
Organist: Bram Jaspers

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 98:1, 2

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.

Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Ps. 146:3, 4

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijs,
aan verdrukten recht gericht.

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Vorbereiding HA

Zingen: Gez. 476:1, 2, 5

1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Israels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!

2. Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
die voor 's wereldds zonden boet,
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijs,
waarlijk drank uw heilig bloed.

Uit een duister, vrees'lijk boven mate
riep Gij tot Hem die U had verlaten,
maar uw stem breekt door de nacht:
Vader, wereld, 't is volbracht.

5. Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
die voor 's werelds zonden boet,
uw gekruisigd vlees is waarlijk spijs,
waarlijk drank uw heilig bloed.
Uit een duister, vrees'lijk boven mate
riecht Gij tot Hem die U had verlaten,
maar uw stem breekt door de nacht:
Vader, wereld, 't is volbracht.

Gebed om de opening van het Woord en de Verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 1:26-38

²⁶In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,

²⁷naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.

²⁸En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere *is* met u. U bent gezegend onder de vrouwen.

²⁹Toen zij *hem* zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.

³⁰En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genadegevonden bij God.

³¹En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.

³²Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,

³³en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

³⁴Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat *mogelijk* zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?

³⁵En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.

Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

³⁶En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.

³⁷Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

³⁸Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

Zingen: Ps. 91:1, 2

1. Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

2. God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

Prediking

Zingen: Gez. 132:1, 2, 3

1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

3. Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Gez. 160:1, 2

1. Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn naam.
Opent uw hart, geloof uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van also hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Zegen