

Liturgie

voor de ochtenddienst op zondag 11 november 2018,
aanvang 10.00 uur, in de Hervormde kerk.



God is mijn Lied

Thema:

“Gast en vreemdeling op aarde”

Voorganger:	Ds. H.M. Klaassen
Ouderling van dienst:	Herman Bouwhuis
Organist:	Henk Dubbink
Muzikale medewerking:	Combo

Voor de dienst speelt het combo: Opw. 705: “Toon mijn liefde”

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Refrein:

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,

zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein- (2x)

Zo heb ik ook jou liefgehad,
Zo heb ik ook jou liefgehad

Afkondigingen

Intochtslied (combo): Opw 638 "Prijs Adonai"

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,

alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard'
alle heiligen; aanbid Hem.

Onze hulp en groet

Zingen (combo): Opw. 687 *“Heer wijs mij Uw weg”*

Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost mij dan liefdevol
En moedig mij weer aan

Heer, leer mij Uw weg
Die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is
Leidt mij dan op Uw weg
De weg die eeuwig is

Heer, leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
U vertrouwd, vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan

Heer, toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft

Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft

Gebod van God naar Romeinen 13: 8 – 14

(HSV)

⁸Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

⁹Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, *namelijk* hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

¹⁰De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

¹¹En dit *te meer*, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, *namelijk* dat de tijd reeds is *aangebroken* dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichterbij ons dan toen wij tot geloof kwamen.

¹²De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

¹³Laten wij, als op *klaarlichte* dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpertijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst.

¹⁴Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten *op te wekken*.

Zingen kinderlied (combo): OT lied 475: "Als je bidt zal Hij je geven"

Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja

Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
heus Hij vergeet er niet één

Als je bidt...

Halleluja, halleluja, halleluja

Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen

Als je bidt

Halleluja, halleluja, halleluja

Gebed om de leiding door de Geest en de opening van het Woord van God

Kinderen naar de kindernevendienst

1 Petrus 4 (HSV)

Schriftlezing 1 Petrus 4: **Leven naar de wil van God**

(HSV)

¹Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met *het dienen van de zonde*,

²om nu, *in* de tijd die *ons* nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.

³Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.

⁴Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren *u*.

⁵Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.

⁶Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.

⁷En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in **de gebeden**.

⁸Maar heb voor alles vurige **liefde voor elkaar**, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

⁹Wees **gastvrij voor elkaar**, zonder morren.

¹⁰Laat ieder **de anderen dienen** met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.

¹¹Als iemand spreekt, *dan als iemand die de woorden van God spreekt*; als iemand dient, *dan als iemand die dient* uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen

Zingen (orgel): psalm 119: 7, 24: *“gast, vreemdeling en vriend van allen die u vrezen”*

7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.

Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.

Open mijn oog, zodat het helder ziet,

dat ik de wondren van uw wet ontware.

O Heer, verberg mij uw geboden niet;

ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

24. Aan wie U dient heb ik mijn hart verpand,
ik ben een vriend van allen die U vrezen.

Uw goedertierenheid vervult het land,

ja, heel de aarde zal getuige wezen

van de geduchte daden van uw hand.

Laat mij uw trouw in alle dingen lezen.

Verkondiging

Zingen (orgel): gezang 326:1, 2, 4

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.

Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.

Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen

daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

4. Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

Collecten

Tijdens de collecte speelt het combo Opw. 789: "Lopen op het water"

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
(Refrein)

Bridge 3x:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
(Refrein)

Dankgebed en voorbede

Zingen (orgel): psalm 149:1, 2

1. Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

2. Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heil'ge reien naad'ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.

Zegen

Zondagmorgen lees ik uit de 1^e Petrusbrief. Kort wil ik in de kerkbode en op de website daarover iets schrijven. In de dienst wordt de gemeentezang ook begeleid door één van de combo's van jongeren uit de drie plaatselijke gemeenten.

DE 1^e PETRUSBRIEF

Het boek dat ik over de brief heb gelezen is geschreven door L Goppelt. Hij heeft zich verdiept in de boeken van het Nieuwe Testament en de wereld waarin de eerste christenen leefden. Dat is de Griekse en Romeinse wereld met hun vele goden, godsdienst en gewoonten. En Goppelt probeert te begrijpen wat er geschreven staat in verband met die wereld van de Grieken en de Romeinen.

Hij geeft zijn bespreking van de eerste Petrusbrief de titel 'de christen in de samenleving.

BEGINSITUATIE VAN DE BRIEF.

Goppelt begint met de vragen naar het ontstaan van de brief. Daarover merkt hij het volgende op.

- a) De plaats. De Brief is geschreven in Rome neemt hij aan op grond van hoofdstuk 5 vers 13 waar staat: U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon. Babylon is de schuilnaam voor de stad Rome.
- b) De schrijver. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig *woorden* geschreven, *u* aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. Op grond hiervan veronderstelt hij met velen dat Petrus de oorspronkelijke schrijver is. En mogelijk is deze Silvanus dezelfde als Silas, die met Paulus meereisde van uit Jeruzalem op de 2^e zendingsreis.
- c) De geadresseerden. Deze staan aan het begin van de brief. ¹Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, provincies van Rome in Klein-Azië, het huidige Turkije.
- d) De brief is geschreven tussen 64 en 90 na Christus. Het is de periode waarin de mensen, die in Jezus geloven, christanoi, christenen worden genoemd. Het is oorspronkelijk een scheldnaam. Het zijn vooral de christenen uit de heidenen die gediscrimineerd worden omdat ze niet meer mee doen met de gewoonten en zeden van de Griekse en de Romeinse gewoonten, zoals het offeren aan de vele goden. Zoals bijvoorbeeld een man of vrouw, een zoon of dochter, een buurvrouw of buurman, die zich tot Jezus had bekeerd opeens niet meer deed wat zij allemaal vroeger hadden gedaan en nu nog doen. Dat gaf wrevel onderling. Zo lezen we in hoofdstuk 4 vers 12: "Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpactijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. ⁴Daarbij bevreedt het hun dat u niet meeloopt (zoals voor

hun bekering) in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.”

“Als iemand echter als christen (christanoi) lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken.” (hoofdstuk 4: 16)

DE KERN VAN HET CHRISTENZIJN IN DE GEMEENSCHAP.

Tot de regeerperiode van keizer Constantijn, die zich bekeert tot het christelijk geloof, leven christenen in een soort verstrooiing. Zij zijn vreemdelingen omdat ze niet deelnemen aan de hoofdstromingen in de samenleving maar hun eigen opvattingen hebben wat betreft geloof in de drieënige God en het leven met God. *Vanaf keizer Constantijn wordt de godsdienst van de staat de christelijke godsdienst. En verdwijnt dat vreemdelingschap. Zo bijvoorbeeld de zondag. Die wordt vanaf die tijd de officiële rustdag voor iedereen in het Romeinse rijk. Dat was voor die tijd niet zo. Toen kwamen christenen 's morgens vroeg of na het werk samen in de dienst.*

We zien dat het in onze tijd weer gaat veranderen. De meeste inwoners van Nederland hebben niets met het geloof in God de Vader, de Zoon en de Geest. De levenswijze die daarmee samenhangt is hen ook vreemd. *Een teken daarvan is dat de zondag onder druk staat en steeds meer tot werkdag wordt.*

In de Griekse en Romeinse wereld kende men vele goden. Zoals de god Eros, de god van de zinnelijke liefde en de god Bacchus, de god van de wijn. Het dienen van deze goden gaf veel ruimte aan het seksuele leven in allerlei verbanden en aan het vaak en veel drinken van wijn en sterke drank. Thema's die in onze tijd volop aan de orde zijn. Maar het is een terugkeer van of naar dit leven onder de Griekse en Romeinse goden. Met het verlaten van de God van Israël, de Vader van onze Here Jezus Christus. Of om het met de woorden van Prediker te zeggen: er is niets nieuws onder de zon.

In zijn schrijven gaat Petrus in op de wijze waarop je als christen leeft in zo'n samenleving, gehoorzaam aan het getuigenis van Jezus Christus. In dat leven is een binnenkant en een buitenkant. De binnenkant gaat over het interne leven van de gemeente en de buitenkant over het leven van de gemeente in de samenleving. Hoe doe je, dat welke keuze maak je en waarom. Voor Petrus is het daarbij van belang dat hij er van overtuigd is dat Jezus spoedig wederkomt om te oordelen. Dat spoedig komen is na 2000 jaar alleen maar spoediger geworden. Dus is ook aan ons de vraag naar het leven binnen en buiten de gemeente van Jezus Christus. Het thema vertelt ons over de Bijbelse weg van het gast en vreemdeling zijn op aarde.

In het gedeelte dat we zondagmorgen lezen gaat het vooral over het interne leven van de gemeente. En dat is van groot belang volgens Jezus. Want een huis dat in zichzelf verdeeld is gaat ten onder. Daarom is de tekst voor deze

morgen een sterke vermaning en oproep: Hoofdstuk 4 vers 7 – 14 ⁷En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in **de gebeden**.

⁸Maar heb voor alles vurige **liefde voor elkaar**, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

⁹Wees **gastvrij voor elkaar**, zonder morren.

¹⁰Laat ieder **de anderen dienen** met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.