

Liturgie

voor de morgendienst 13 januari 2019

waarin we broeders en zusters bevestigen in het ambt



Thema:

“Hij was het licht niet, maar was er om te getuigen van het licht”

Voorganger: Ds. H.M. Klaassen
Ouderling van dienst: Riëtte Fokkert
Organist: Bram Jaspers

Samen zingen: lied 221:1, 2 & 3 *“Zo vriendelijk en zo veilig als het licht... “*

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Votum en groet

Samen zingen: psalm 119: 1 & 2

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

Lezing van de geboden van de Here

Zingen: psalm 119: 3

3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelten.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

Gebed- om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing van de Heilige Schrift: Johannes 1: 29 – 41 (NBG '51)

²⁹De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. ³⁰Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die vóór mij geweest is, want Hij was eer dan ik. ³¹En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israëel zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. ³²En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. ³³En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. ³⁴En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. ³⁵De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. ³⁶En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods! ³⁷

En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. ³⁸Maar Jezus keerde Zich om en zag, dat zij Hem volgden, en Hij zeide tot hen: ³⁹Wat zoekt gij? Zij zeiden tot Hem: Rabbi – wat, vertaald, wil zeggen: Meester –, waar houdt Gij verblijf? ⁴⁰Hij sprak tot hen: Komt en gij zult het zien. Zij kwamen dan en zagen, waar Hij verblijf hield, en zij bleven die dag bij Hem; het was omstreeks het tiende uur. ⁴¹Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren;

Samen zingen: psalm 36: 2

2. Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.

Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,

tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug'len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

Verkondiging

Samen zingen: gezang 188: 1, 2

1. O Lam van God, onschuldig
geslacht aan 't kruis der schande,
te allen tijd geduldig
bereid ten offerande,
Gij hebt de schuld gedragen,
nu is de dood verslagen.
Erbarm U onzer, o Jezus!

2. O Lam van God, onschuldig
gefolterd en geslagen,
leer ons, als Gij geduldig,
ons kruis U na te dragen;
doe ons U meer beminnen
en help ons overwinnen.
Geef ons uw vrede, o Jezus!

Dienst van de offerande

Bijbelse fundering en uiteenzetting van het ambt

Gemeente van Jezus Christus, omdat broeders en zusters tot
ouderling en diaken zijn verkozen en niemand wettig bezwaar heeft
ingebracht, gaan we in de Naam des Heren over tot hun (her)
bevestiging.

Wij belijden dat alle leden van de gemeente worden geroepen tot het werk in de gemeente van Jezus Christus, in het bijzonder tot het belijden van zijn Naam en het dienen van elkaar. Ook worden sommigen door de Here geroepen om een ambt of een bediening te vervullen. Onze kerk kent de ambten van de dienaar van het Woord, van de ouderling en van de diaken. In deze drie wordt het ene ambt van Christus naar het koninklijke, profetische en priesterlijke karakter aan de gemeente bediend, vormgegeven en in de wereld zichtbaar gemaakt. Christus is het, die zijn kerk het leven geeft door het offer van zijn bloed en haar vergadert, regeert en beschermt door zijn Heilige Geest en Woord. Daarom zijn de drie ambten nauw met elkaar verbonden terwijl het ene ambt niet heerst over het andere. De ouderling zal niet arbeiden zonder de dienaar van het Woord en zij samen niet zonder de diaken.

Gemeente van Jezus Christus, laten we horen en overwegen wat de kerk aan ouderlingen en de diakenen heeft toevertrouwd.

Paulus spreekt tot de ouderlingen van Efeze en zegt: Ziet toe op u zelf en op de hele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te weiden, die Hij door het bloed van zijn Eigene, zijn Zoon verworven heeft. (Handelingen 20:28)

Aan de ouderlingen in onze kerk is toevertrouwd:

- Het vergaderen van de gemeente, in het bijzonder voor de eredienst op de dag des Heren, de zorg dat alles in de gemeente met orde geschiedt.
- Het dragen van de medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord, de bediening van de doop en de viering van het avondmaal, daarom de ambtelijke aanwezigheid in de kerkdiensten.
- De leiding van de meerdere vergaderingen, zo zij daartoe geroepen worden.
- Met de dienaren van het Woord, het opzicht over de gemeente en de herderlijke zorg in de gemeente. De verantwoordelijkheid voor de

catechese en de geestelijke vorming van de jongeren en de arbeid onder hen die van het evangelie zijn vervreemd,

- De ouderlingen kerkrentmeester dragen verantwoordelijkheid voor het inzamelen van de liefdegaven, voor zover niet van diaconale aard, voor de verzorging van het kerkgebouw, de financiële zaken en de gebouwen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Omdat deze arbeid een geestelijk karakter draagt is dit de taak van de ouderling, die we in de kerk de kerkrentmeester noemen.

We lezen in de heilige Schrift dat in de eerste gemeente diakenen zijn gekozen (Handelingen 6:1-6) en in de gemeente gearbeid hebben (Romeinen 16:1-16) Zij dienen aan de tafel des Heren en dragen zorg voor de armen.

Aan de diakenen in onze kerk is toevertrouwd:

- De dienst der barmhartigheid in de gemeente en de wereld, speciaal in bijstand en vertroosting aan hen, die verpleging en verzorging nodig hebben, die moeilijkheden hebben in het leven, die maatschappelijk zijn ontspoord of in financiële nood zijn.
- De taak om, staande midden in de sociale nood van het volk, hun kennis dienstbaar te maken aan de voorlichting van de kerk, opdat deze ook de overheid en de samenleving wijst op haar roeping de gerechtigheid vorm te geven.
- De ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst om te dienen aan de tafel des Heren en het inzamelen van de liefdegaven van diaconale aard.

Afscheid van de aftredende ambtsdragers.

Voorganger:

Geliefde broeders en zusters

‘wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging , de inzet en de liefde waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt waarin alles wat

vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na uw afscheid.

De gemeente zingt: gezang 319: 2

2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

De aftredende ambtsdragers gaan zitten

Gelofte en verbintenis van de nieuw te bevestigen ambtsdragers

De broeders en zusters gaan staan achter de avondmaalstafel

Voorganger

Geliefde broeders en zusters

- Geloof u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst geroepen bent

- Aanvaard u de Heilige Schrift als de bron van de prediking en als de enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.

- Beloof u uw ambt waardig en trouw te bedienen in eerbied voor de Here en in liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Here op uw weg brengt. Beloof u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt en beloof u zich te onderwerpen aan het opzicht van de kerk. Wat is daarop uw antwoord:

Voorganger

God onze hemelse Vader, die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve u de genade dat u daarin voortaan trouw en vruchtbaar mag zijn

De gemeente zingt: OB psalm 134:3

(staande)

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Gemeente en bevestigde ambtsdragers gaan zitten

Dankgebed en voorbede

Zingen: gezang 319: 3 & 4

3. Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

4. Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Zegen

Uitleidend orgelspel.

Na de dienst kunt u de broeders en zusters die zijn bevestigd Gods zegen toe wensen en de afgetreden broeders en zusters danken voor hun arbeid in het midden van de gemeente. Dit gebeurt tijdens de ontmoeting en het koffiedrinken in "de Rank"