

Liturgie

voor de dienst sluiting winterwerk op zondagochtend 15 april 2018.

Aanvang 10.00 uur.

Voorganger: Ds. G. de Goeijen

Ouderling van dienst: Willem Meijer

Organist: Henk Dubbink

Muzikale medewerking: COMBO

Het combo speelt/zingt voor de dienst: Opw 174 'Juicht want...'

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.

Zou Hij dan jou vergeten,

Jezus die blinden genas, verrees.

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Wees als een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.

Drink van het levend water,

Jezus, de bron voor altijd, verrees.

Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions,
verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft.

Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Binnenkomst kerkenraad

Het combo speelt/zingt: NLB 216 *'Dit is een morgen als...'*

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
Beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
als wie hier wandelt, ziet: het is goed.

4. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
Dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Welkom

Lied (orgel): Psalm 104, 8 en 9

8. Al wat er in uw grote schepping leeft
wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft.

Ontsluit Ge uw hand, zij zamelen de gaven
waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven.

Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood,
stof worden zij weer in der aarde schoot.

Maar de adem van uw Geest brengt hen tot leven:
het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven.

9. De ere Gods zij tot in eeuwigheid.

De schepping blinke van zijn majesteit.

Ja, alles wat Hij opriep en doet leven
moge Hem opgestoorde vreugde geven.

Aanbiddelijk in grootheid is de Heer,
Ziet Hij alleen maar op de aarde neer,
dan beeft zij, en de grote bergen roken

als Hij zijn hand naar hen heeft uitgestoken.

Stil gebed, Votum en Groet

Lied (orgel): Psalm 34, 4

4. Kom nader, zie en proef,
Opdat men smake naar waardij
des Heren goedheid. Zalig hij
die veilig bij Hem toeft.
Die thuis hoort in Gods kring,
dien met ontzag zijn hoog bewind.
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt
Wacht u verzadiging.

Gebodslezing

Lied (combo): Opw. 461 *'Mijn Jezus, mijn Redder'*

Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik ben,
vol zijn van U liefde Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster
veilige toren van kracht
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voordurend eer

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij
bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van U naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn Redder
Heer er is niemand als U,

laat elk moment, al wat ik ben
vol zijn van U liefde Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster
veilige toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voldurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij
bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van U naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
Mijn leven lang loven want U heb ik lief
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij,
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Gebed

Moment met/voor de kinderen

Schriftlezing: 2 Koningen 4: 38-41

(NBV)

³⁸Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. ³⁹Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een kolokwint, en plukte daarvan zo veel vruchten als hij in zijn kleding kon meedragen. Toen hij terugkwam sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot; ze wisten namelijk niet wat het was. ⁴⁰Het gerecht werd rondgediend, en zodra ze ervan proefden schreeuwden ze uit: 'Godsman, de dood zit in de pot!' Ze konden geen hap door hun keel krijgen. ⁴¹Toen zei Elisa: 'Breng me wat meel.' Hij strooide wat meel in de pot en zei: 'Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze

ervan eten.' En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen.

Lied (combo): OTH 483 *'Dank u wel voor de sterren en de maan'*

Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Verkondiging

Lied (orgel): NLB 977, 1 en 5

1. Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd,
nu in de lente zich verheugt
al wat er leeft op aarde!
De gaarden zijn op 't schoonst gesierd,
opdat gij 't lieve leven viert,
dat God u openbaarde.

5. God heeft zijn schepping goed gedaan, -
hoe zou ik zelf dan buiten staan?
Hij heeft me de dood verdreven.
En ik zing mee, nu alles zingt,
Het lied dat overal weerklinkt,
de lofzang om het leven.

Inzameling der gaven

Tijdens de inzameling zingt het combo: Opw 642 'De rivier' en OTH 437 'Weet je dat de lente komt'

Opw 642: 'De rivier'

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

-Refrein-

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier"

-Refrein-

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Leid mij steeds weer naar het water,
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

OTH 437: 'Weet je dat de lente komt'

1. Weet je dat de lente komt,
lente komt, lente komt?

Weet je dat de lente komt?

Alles loopt weer uit!

De eerste zonnestralen,

ze tintelen op je huid.

De eerste bloemen bloeien,

de eerste vogel fluit.

Weet je dat de lente komt,

lente komt, lente komt?

Weet je dat de lente komt?

Alles loopt weer uit!

2. Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft?

Weet je wel dat Jezus leeft?

Hij is opgestaan!

Ze hadden hem gekruisigd

en in een graf gedaan,

maar na drie donkere dagen

is Hij weer opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft,

Jezus leeft, Jezus leeft?

Weet je wel dat Jezus leeft?

Hij is opgestaan!

Dank- en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (gesproken)

Lied (orgel): NLB 630, 1 en 3

1. Sta op! Een morgen ongedacht,

Gods dag is aangebroken,

er is maar één bewogen nacht

een nieuw lent' ontloken.

Het leven brak door aarde en steen,

uit alle wond'ren om u heen

spreekt, dat God heeft gesproken.

Zegen

Bij het verlaten van de kerk speelt/zingt het combo Opw 705 'Toon mij liefde'

Aan de maaltijd wordt het stil,

als de meester knielen wil,

en vol liefde als een knecht,

elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-

Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
zo heb ik ook jou liefgehad.
zo heb ik ook jou liefgehad.

U bent van harte welkom in de Rank voor een kopje koffie/thee (of limonade) en om het e.a. te proeven van Heel (Hervormd) Den Ham bakt.