

Liturgie

uitzwaaidienst op zondag 15 juli, aanvang 19.00 uur,
in de Hervormde Kerk te Den Ham.



Diaconaal Project **Ghana 2018**

Zondag 15 juli
Uitzwaaidienst



19.00u • Hervormde Kerk • Den Ham

Met medewerking van: Erik Vuurboom, Egbert-Jan Haselhorst,
Gert de Goeijen en de Diaconaal Project Band



Welkom – door Henk Jaspers

Lied (combo): “God van Licht”

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

- Refrein-

Bridge 4x:

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Stil gebed

Gezongen (combo): Votum - Sela

Votum

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

Groet

Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.

Hij woont met zijn Geest in ons.

Hallelujah, hallelujah, amen!

Hallelujah, hallelujah, amen!

Gesproken Groet

Gezongen geloofsbelijdenis (orgel): NLB 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden,

wederopstanding des vlees

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 28: 16-20

(NBV)

¹⁶De elf leerlingen gingen naar Galileëa, naar de berg die Jezus hun had

genoemd, ¹⁷en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. ¹⁸Jezuskwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. ¹⁹Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, ²⁰en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Samen zingen (orgel): Psalm 121

- 1.** Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

- 2.** Uw wankelen zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

- 3.** De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

- 4.** De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Verkondiging

Samen zingen (combo): Houd vol

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

- Refrein -

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los. 4x

- Refrein – 2x

ROND het UITZWAIEN

(jongeren komen naar voren)

Gesprek met 3 jongeren waarom ze meegaan

Zingen (combo) van het Projectlied 2018 Ghana door de jongeren

Ja wij zijn – weer op weg – samen naar Ghana

Aan de slag – met een school – ja dat is ons doel

-Pre-Chorus-

Geniet van de kleine dingen

Met een lach op ons gezicht

Maken mooie momenten

Door te leven in Gods licht

Chorus:

Vergroten ons geluk

Door het elke dag te delen met elkaar

Wat is ons leven mooi

Als wij de wereld samen durven te verand'ren

Het diaconaal project op weg naar Ghana

Het diaconaal project op weg naar Ghana

Elke dag – ook weer tijd – met kind'ren spenderen

Om met spel – en met zang – over God te leren

- Pre-Chorus -

- Chorus -

Bridge:

Door steeds weer onszelf te zijn

In vreugde en in pijn

Gods handen en voeten zijn

In het grote en het klein

-Bridge-

-Chorus-

Lied (combo): 'Heer, wijs mij Uw weg' – Sela

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Zegenlied van Sela (Combo) (Opw. 710)

(toegelicht door Gert de Goeijen)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Dank- en voorbeden

Inzameling der gaven (op Ghanese wijze)

Tijdens de inzameling wordt het kinderlied gespeeld "The Butterfly Song"

1. If I were a butterfly, I'd thank you Lord for giving me wings
If I were a robin in a tree, I'd thank you Lord that I could sing
If I were a fish in the sea, I'd wiggle my tail and I'd giggle with glee
But I just thank you Father for making me

- *Chorus* -

For you gave me a heart and you gave me a smile
You gave me Jesus and you made me your child
And I just thank you Father for making me

2. If I were an elephant I'd thank you Lord by raising my trunk
If I were a kangaroo, I'd just hop right up to you
If I were an octopus, I'd thank you Lord for my fine looks
But I just thank you Father for making me

- *Chorus* -

3. If I were a wiggly worm, I'd thank you Lord that I could squirm
If I were a crocodile, I'd thank you Lord for my great big smile
If I were a fuzzy, wuzzy bear, I'd thank you Lord for my fuzzy, wuzzy hair

But I just thank you Father for making me

- *Chorus* -

Lied (orgel): NLB 248

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,

weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4. Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zegen

Bij het uitgaan speelt het comb: *'Celtic Blessing' van Trinity*

May the road rise to meet you
May the wind be always at your back
May the sun shine warm upon your face
the rain fall soft upon your fields

And until we meet again
may God hold you in the palm of His hand
And until we meet again
may God hold you in the palm of His hand

*Na de dienst is er gelegenheid elkaar in de kerk te ontmoeten.
Koffie en thee zijn verkrijgbaar in de hal onder de toren.*