

Liturgie

voor de ochtenddienst op zondag 16 juni 2019,
in de Hervormde gemeente te Den Ham, aanvang 10.00 uur.

Voorganger: Ds. C.H. Bax
Ouderling van dienst: Hans Bosch
Organist: Bram Jaspers

Aanvangslied: WKL 242 vers 1, 2 en 3 *'Samen in de naam van Jezus'*

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Stil gebed, Votum en groet

Aanvangstekst: Mattheüs 24:13

(HSV)

¹³Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Samen zingen: Psalm 122: 1 en 3

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: "Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord;
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten

Lezing eerste deel formulier Heilig Avondmaal - als wetslezing

Samen zingen: Psalm 119: 66

66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.

Onthoud mij uw getuigenissen niet.

Ik was een schaap en had de weg verloren.

Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.

Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing: Handelingen 2 : 37-47

(HSV)

³⁷En toen zij *dit* hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

³⁸En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

³⁹Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

⁴⁰En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij *henaan* met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!

⁴¹Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag *aan hen* toegevoegd.

⁴²En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

⁴³En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.

⁴⁴En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;

⁴⁵en zij verkochten *hun* bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.

⁴⁶En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel *tot zich*, met vreugde en in eenvoud van hart;

⁴⁷en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks *mensen* die zalig werden, aan de gemeente toe.

Tekstlezing: Handelingen 2:42

⁴²En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

Samen zingen: Gezang 316: 1, 2, 4 en 6: 'Blijf bij ons, Jezus...'

1. Blijf bij ons, Jezus, onze Heer;
de avond daalt op aarde neer;
het helder licht, uw godlijk woord,
moog' bij ons schijnen ongestoord.

2. Geef ons in deze zware tijd
volharding en standvastigheid,
opdat wij woord en sacrament
bewaren tot aan 's werelds end.

4. Blijf Heer ons met uw woord nabij
en maak ons van de vijand vrij,
deel aan uw kerk genade mee,
geduld en eenheid, moed en vree.

6. Uw woord maakt onze harten sterk,
het is de schutsmuur van uw kerk.
Houd ons daarbij, opdat wij Heer,
buiten uw woord niets zoeken meer.

Prediking

Samen zingen: Psalm 133 vers 1, 2 en 3

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen.

Een liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.

2. Als olie die Aärons baard en kleren met geur doordringt, zo is de gunst des Heren voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein op Hermons top en daalt op Sion neer. 't Wordt al een tuin voor God den Heer.

3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen en leven tot in eeuwigheid.

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Samen zingen: NLB 416 vers 1, 2, 3 en 4: 'Ga met God...'

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen