

Liturgie

voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 24 juni 2018,
in de Hervormde Kerk.

Viering en dankzegging heilig Avondmaal.

Voorganger: Ds. G. de Goeijen
Ouderling van dienst: Gerda Remmink
Organist: Henk Dubbink

Welkom

Lied: Psalm 26: 1/2/3

1. O Heer, op wie ik pleit,
in mijn eenvoudigheid
heb ik geleefd, U toegewend.
Op U is al mijn hopen.
Ik leg mij voor U open,
die mij in hart en nieren kent.

2. Mijn oog ziet, waar ik ga,
uw trouw en uw gena.
Ik ben niet in de kring gegaan
der valsen en verraders,
bij listige euveldaders
en leugenaars zat ik niet aan.

3. Ik was mijn handen rein,
dat ik bij hen mag zijn,
die in een stoet om uw altaar
uw wond'renzingend eren,
want ik heb lief, o Here,
uw hoge woning wonderbaar!

Stil gebed, Votum en Groet

Geloofsbelijdenis van Nicea

Lied: Gez. 360 (*tijdens het zingen wordt de tafel klaargemaakt*)

1. Heer, wij komen vol verlangen,
op uw roepstem naar uw dis,
want door schuld met schrik bevangen
zoekt ons hart vergiffenis:
slechts in U bestaat ons leven,
die uw bloed voor ons woudt geven;
laat ons dan in brood en wijn
met Uzelf gespijzigd zijn.

2. Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij gebodt:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood;
ja, vervul ons met uw krachten,
opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo uw sacrament,
dat ons hart U steeds meer kent.

3. Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken
over uw verlossend werk;
geef dat niet die woorden breken
op de daden van uw kerk,
maar dat wij geheiligd leven
op de plaats door U gegeven,
en U volgen onder 't kruis
op de smalle weg naar huis.

Nodiging

Gebed

Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed en gebed opening Woord

Lied: Gez. 358: 1 en 2

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Schriftlezing: Psalm 26

(NBG '51)

¹Van David.

Doe mij recht, Here,
want ik heb in onschuld gewandeld;
op de Here heb ik vertrouwd
zonder te wankelen.

²Toets mij, Here, en beproef mij,
keur mijn nieren en mijn hart.

³Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen,
en ik wandel in uw waarheid.

⁴Bij de valsaards zit ik niet neer,
met de huichelaars ga ik niet om;

⁵ik haat het gezelschap der boosdoeners,
en bij de goddelozen zit ik niet neer.

⁶Ik was mijn handen in onschuld,
en maak de omgang om uw altaar, o Here,

⁷terwijl ik luide een loflied doe horen,
en al uw wonderen vertel.

⁸Here, ik heb lief de stede van uw huis,
de woonplaats van uw heerlijkheid.

⁹Raap mijn ziel niet weg met de zondaars,
noch mijn leven met hen die bloed vergieten,

¹⁰aan wier handen misdaad kleeft,
en wier rechterhand vol is van geschenken.

¹¹Ik echter wandel in onschuld –
verlos mij en wees mij genadig.

¹²Mijn voet staat op effen baan –
in de samenkomsten zal ik de Here prijzen.

Lied: Psalm 26, 4/5

4. O Heer, verstoot mij niet
als een die bloed vergiet,
of die zijn handen heeft gevuld
met schandelijke handel.
Onstraflijk is mijn wandel:
verlos mij, stel mij buiten schuld.

5. Verenigd in uw naam
met allen die tezaam
U dienen met oprecht gemoed,
zal ik uw lof verheff-en.
Mijn weg is recht en eff-en:
ik treed U zingend tegemoet.

Verkondiging

Lied: Gez. 395

1. O Heer, verberg U niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.

2. En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.

3. Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

Luthers avondgebed

Lied: Psalm 43, 4 en 5

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Zegen

