

**Liturgie**  
voor de ochtendgebedsdienst  
op zondag 26 mei 2019, in de Hervormde gemeente te Den Ham.



**Voorganger:** Ds. G. de Goeijen  
**Ouderling van dienst:** Jenny Valk  
**Organist:** Bram Jaspers  
**Muzikale medewerking:** Gemeentekoor o.l.v. Elizabeth de Goeijen

---

## Orgelspel

### Welkom en mededelingen

#### Zingen Liedboek 212

- Koor:** 1. Laten wij zingend / deze dag beginnen!  
Geven wij stem aan onze diepe vreugde  
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.  
Zing Halleluja!
- Allen:** 2. Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven,  
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,  
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.  
Zing Halleluja!
- Koor:** 3. Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,  
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,  
met lijf en leden wij hem dank toezingen.  
Zing Halleluja!
- Allen:** 4. Bron van het goede, / die ons zo behoedde,  
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,  
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  
Zing Halleluja!
- Allen:** 5. Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!  
Al zal de hitte van de dag ons steken,  
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.  
Zing Halleluja

## Opening en lofprijzing

Voorganger: *Onze hulp is in de naam van de Heer*

Allen: *Die hemel en aarde gemaakt heeft.*

## Beantwoord met zingen van "Gloria Patri"

Gloria gloria gloria Patriet Filio

Gloria Gloria Gloria Spiritui Sancto.

## Psalmen

### Zingen NLB 8b

**Koor:** 1. Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan,  
sterren ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

**Allen:** 2. Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de regen als hij zingt,  
druppels ontelbaar in de oceaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

**Allen:** 3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,  
ruik de geuren in de lucht,  
geuren ontelbaar zweven af en aan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

**Allen:** 4. Voel je hart, voel je huid,  
voel je adem als je fluit.  
Mensen ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

**Koor:** 5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,  
wat een wonder dat ik mag bestaan!

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

**Allen:** Heer, hoe heerlijk is uw naam!

### **Zingen: Psalm 72**

**Allen:** 1. Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelen top.

Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op.

**Koor:** 2. Zolang de zon des daags zal rijzen,  
de maan schrijdt door de nacht,  
moet al het volk hem eer bewijzen,  
hem loven elk geslacht.

Hij moge mild zijn als de regen,  
het land tot lafenis.

Vrede zal bloeien allerwegen,  
totdat geen maan meer is.

**Allen:** 3. Heerse van zee tot zee zijn vrede,  
van land tot land zijn lof,  
de volken zullen tot hem treden,  
zijn vijand likt het stof.

Tarsis en Scheba's verre stranden,  
breng hem uw overvloed.

Gij koningen van alle landen,  
val deze heer te voet.

**Koor:** 4. Hij zal de redder zijn der armen,  
hij hoort hun hulpgeschrei.  
Hij is met koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij.  
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,  
die zijn in vrees verward.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  
Hij draagt hen in zijn hart.

**Allen:** 5. Leve de koning in ons midden,  
geef hem Arabisch goud.  
Laten wij dagelijks voor hem bidden,  
nu hij de scepter houdt.  
Het veld zal blinken van het koren.  
Men zal het als een woud  
zelfs op de bergen ruisen horen,  
het ganse land is goud.

**Koor:** 6. Bloeië zijn naam in alle streken,  
zolang de zon verrijst.  
Zijn koningschap zij ons een teken  
dat naar Gods toekomst wijst.  
Dat opgetogen allerwegen  
de volken komen saam,  
elkander groetend met de zegen  
van zijn doorluchte naam.

**Allen:** 7. Laat ons de grote naam bezingen  
van Hem die Israël leidt,  
want Hij alleen doet grote dingen,  
zijn roem vervult de tijd.  
Looft God de Heer, Hij openbaarde  
zijn wonderen, zijn eer.  
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.  
Ja, amen, looft de Heer.

## **Lezingen: Johannes 14: 15 – 21**

(NBG '51)

<sup>15</sup>Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. <sup>16</sup>En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, <sup>17</sup>de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. <sup>18</sup>Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. <sup>19</sup>Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. <sup>20</sup>Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. <sup>21</sup>Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

## **Overdenking**

## **Stilte**

## **Zingen: ELB 79**

**Koor:**      **1.** Vrede zij u, vrede zij u.  
                  Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u.  
                  Vrede zij u, vrede zij u.  
                  Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u.

**Allen:**      **2.** Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.  
                  Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.  
                  Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.  
                  Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

**Allen:**      **3.** Ontvangt mij Geest, heilige Geest  
                  Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.  
                  Ontvangt mij Geest, heilige Geest  
                  Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

## **Collecten**

## **Gebeden:**

- **Voorbeden en stil gebed (met antifoon NLB 368f):**  
God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.
- **Onze Vader (gesproken)**

## **Zingen NLB 150a**

**Koor:**       **1.** Geprezen zij God! Gij engelenkoor  
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.

**Allen:**       **2.** Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

**Koor:**       **3.** Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

**Allen:**       **4.** Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

## **Zegenbede**

## **Orgelspel**

