

**Liturgie**  
voor de gezamenlijke avonddienst  
op zondag 27 mei 2018,  
in de Hervormde Kerk, aanvang 19.00 uur.

**Voorganger:** Ds. H. de Haan  
**Ouderling van dienst:** Aly Heuver  
**Organist:** Gijsbert Meuleman

---

**Inleidend orgelspel**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen NL 139:1**

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor uw ogen.

**Stil gebed, onze hulp en groet**

**Zingen NL 139:2**

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:  
wie weet mijn wegen zoals Gij?  
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.

**Gebed**

**Zingen NL 209:1,2,3**

1. Heer Jezus, o Gij dageraad,  
wend naar ons toe uw licht gelaat.  
Uw Geest die in de waarheid leidt  
zij onze gids in deze tijd.

2. Geef dat ons hart mag zijn gericht  
op U die ons verstand verlicht,  
opdat uw naam ons steeds nabij,  
uw lof op onze lippen zij,

3. totdat met alle eng'len saam  
wij zingen: 'Heilig is Gods naam!',  
en zien U in het zalig licht  
van aangezicht tot aangezicht.

**Lezen: Matteüs 3:1-12**

**(NBV)**

<sup>1</sup>In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: <sup>2</sup>'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!' <sup>3</sup>Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: 'Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden."' <sup>4</sup>Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. <sup>5</sup>Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, <sup>6</sup>en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

<sup>7</sup>Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: 'Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? <sup>8</sup>Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, <sup>9</sup>en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! <sup>10</sup>De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. <sup>11</sup>Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; <sup>12</sup>hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.'

## **Zingen NL 841:1,3**

1. Wat zijn de goede vruchten,  
die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,  
de vrede allermeest,  
geduld om te verdragen  
en goedertierenheid,  
geloof om veel te vragen,  
te vragen honderd-uit;

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft  
maar vasthoudt tot het eind,  
wie zijn bestaan niet kruisigt –  
hoezeer hij levend schijnt,  
hij gaat voorgoed verloren,  
het leven dat hij koos  
is tevergeefs geboren  
en eindigt vruchteloos.

## **Lezen Handelingen 19:1-7**

**(NBV)**

<sup>1</sup>Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, <sup>2</sup>aan wie hij vroeg: 'Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?' Ze antwoordden: 'Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.' <sup>3</sup>Hij vroeg: 'Hoe zijn jullie dan gedoopt?' 'Met de doop van Johannes,' antwoordden ze. <sup>4</sup>Daarop zei Paulus: 'Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.' <sup>5</sup>Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, <sup>6</sup>en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. <sup>7</sup>De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.

## **Zingen: NL 686:1,2,3**

1. De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield  
maakt één wat is verdeeld.

2. Wij zijn in Hem gedoopt  
Hij zalft ons met zijn vuur.

Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt  
wie wordt zijn licht gewaar?

Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar.

3. De Geest die ons bewoont  
verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit  
in weer en wind bezwijkt,  
kom Schepper Geest, voltooi  
wat Gij begonnen zijt.

## **Verkondiging**

### **Zingen GZ 244:1,4**

1. Christus stoot de hemel open,  
een vuur komt door de wereld lopen,  
een nieuw getij breekt haastig aan.  
Hoor, de Geest vaart door het heden,  
vanwaar? waarheen? met sterke schreden,

geen tegenstand kan Hem weerstaan.  
Geeft op uw trots verzet,  
verliest u aan zijn wet.  
Gij zijt veilig  
in zijn domein,  
nooit meer alleen,  
want nimmer zult gij wezen zijn.

4. Eenmaal zal Hem alles prijzen,  
de Geest zal allen onderwijzen:  
wie wederstond, wordt overmocht.  
Geest van liefde, wijsheid, krachten,  
de wereld blijft uw leiding wachten,  
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht.  
Jeruzalem, treed uit,  
verheug u als een bruid,  
zie uw Koning!  
Uw schreden richt  
de gids ten licht:  
Hij opent eeuwig vergezicht.

## **Geloofsbelijdenis**

### **Zingen EL 351**

Machtig God, sterke Rots,  
U alleen bent waardig.  
Aard' en hemel prijzen U,  
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,  
heilig en rechtvaardig,  
stralend Licht, Morgenster,  
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon,  
prijst de Geest, die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid,

prijst Hem tot in eeuwigheid.

## **Collecte**

## **Gebed**

### **Slotlied NL 672:2,6**

2. O Geest der eeuwigheid,  
gij Trooster aller tijden,  
deel thans uw zegen uit  
aan wie uw komst verbeiden.  
O heldere fontein,  
die uit Gods tempel welt,  
gij wordt een brede stroom  
die met de eeuwen zwelt.

6. Vul aan wat ons ontbreekt,  
want stukwerk is ons pogen.  
En wat ons afleidt van  
de vrede uit den hoge,  
laat dat, verheven licht,  
in vuur en wind vergaan.  
Houd Gij ons staande door  
het wonder van Gods naam.

## **Zegenbede**

**Zingen 'Amen....'**

## **Uitleidend orgelspel**