

Beste jongere,

Je bent van harte welkom op de catechisatie!

Het belangrijkste doel is dat jij samen met ons de Here onze God persoonlijk en steeds beter leert kennen.

Waarom is het belangrijk dat je God kent? God heeft ons lief! Hij wil niets liever dan dat we allemaal heel erg gelukkig worden, en voor altijd bij Hem kunnen zijn in zijn koninkrijk, (de doop is daar een teken en zegel van).

Hij heeft er zelfs zijn eigen zoon Jezus Christus voor gegeven, om ons te redden!!. Maar wat verwacht God dan van ons.....?. Dat is een heel belangrijke vraag, en misschien heb jij zelf nog veel vragen over het geloof. Kom er vooral mee, want de catechese wordt **voor jou** georganiseerd.



Net als het afgelopen seizoen maken we gebruik van mentorcatechese, met als basis de methode Follow Me.

Nieuw is de informele inloop. Om 18:40uur gaat de deur open en ben je welkom bij jouw mentor. Vooraf kun je over van alles praten wat je bezig houdt of wat je die dag hebt beleefd. Daarna begint met een centraal deel in de barzaal. Een

lied, collecte, viering, stukje film, toneelstukje, powerpoint, etc... dat bij het onderwerp en bijbeltekst past. Dit seizoen gaan we meer variëren met intro's uit een andere methode of een speciale gast.

Hierna gaan we in kleine groepjes van 4 á 6 jongeren, onder begeleiding van een volwassene (mentor) de lesstof bespreken en verwerken. Door kleinere groepjes is er meer ruimte voor ieders persoonlijke mening, en vragen. Voor een goed gesprek over het geloof wil je natuurlijk in een leuk groepje zitten. Daarom is het heel belangrijk dat jij je uiterlijk 12 september aanmeld via de website! Bij deze aanmelding kun je aangeven op welke avond je komt. Bij de opmerking kun je aangeven of je dezelfde groep en mentor als afgelopen seizoen wenst, bij welke vriend/vriendin je graag in het groepje wilt (of bij wie absoluut niet)



We zullen met het indelen zoveel mogelijk rekening houden met jou wensen, want de catechese wordt **voor jou** georganiseerd.

Krijgen om te geven!!

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om van alles wat jij hebt gekregen uit te delen.

Tijdens de catechese wordt er gecollecteerd, en ontvang je ook informatie over het doel waaraan het geld besteed gaat worden.

Een deel van het collectegeld gaat naar Sunil Subba. Hiermee betalen we een jaar studiegeld zodat hij Zendingswerker kan worden en beter voorbereid is om andere mensen over Jezus te vertellen.

Sunil is opgegroeid in een Hindu familie. Zijn moeder is overleden. Zijn vader is Christen geworden. Door hem is hij ook in aanraking gekomen met het christelijk geloof. Hij begon mee te helpen als vrijwilliger bij de kerk en wil nu graag studeren om evangelist te worden.



ORGANISATIE

- De catechisaties worden gehouden in "De Rank", Brinkstraat 6. Zaal 2
- Start catechese maandag 26 en dinsdag 27 september.
- De weken van Sinterklaas, herfst, kerst en voorjaarsvakantie vakantie vallen uit.
- Voor het lesmateriaal vragen we € 5,- wil je dat de eerste avond meenemen?
- Aanmelding: Uiterlijk 12 september via deze website.
- Je krijgt geen bericht terug over de indeling. Want je bent welkom op het tijdstip dat je hebt aangegeven op de aanmelding.

Maandag en Dinsdag	
18.45 – 19.45	12 – 15 jaar



Hartelijke groet, de mentoren en het catechetenteam.