

Stil Moment vrijdag 5 maart.

## **Stilte**

### **Uitleg vooraf**

'Ik ben er voor jou' is de leidraad dit jaar tijdens de veertigdagentijd. Er komen zeven werken van barmhartigheid in voor, vanavond is dat 'De vreemdelingen onderdak bieden.

Aanstaande zondag is de derde zondag in de veertigdagentijd en wordt Oculi genoemd. Psalm 25 staat hierin centraal: Ik houd mijn oog gericht op de Heer.

### **Uitleg bij de bloemen**

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor de ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas als je iemand echt durft te zien. Een mens, net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt dan gaat de rest vanzelf.

### **Kaarsen aansteken**

#### **Bemoediging**

Stel je eens voor je bent een pelgrim in de tijd van de Bijbel. Je bent op reis naar Jeruzalem, de stad van God. Het is een lange en moeilijke reis geweest maar nu sta je op de laatste heuveltop en zie je de stad van God liggen.

VERHEUGD WAS IK TOEN IK HOORDE; WIJ GAAN NAAR HET HUIS VAN DE HEER.

Een golf van ontroering trekt door je heen. Haastig begin aan het laatste stukje van de reis. De reis daarheen kan moeilijk zijn, je moet over hoge bergen en door diepe dalen. Je komt hindernissen tegen.

MAAR STRAKS, IN HET HEMELSE JERUZALEM MOGEN AL GODS KINDEREN SAMEN KOMEN.

Een loflied vervult je hart!

#### **Zingen Psalm 122 vers 1 en 2**

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  
toen men mij zeide: 'Gord u aan  
om naar des Heren huis te gaan!'  
Kom ga met ons en doe als wij!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in,  
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  
Jeruzalem van ver aanschouwd,  
wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.

Hoe zijn de stammen opgegaan!  
Hier gingen ons de voeten voor  
der pelgrims, die de Heer verloor,  
hier, waar uw heil'ge muren staan!  
Jeruzalem dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in  
naar 's Heren woord, om zijns naams ere!  
Zo is het Israël gezegd;  
hier zijn de zetels van het recht,  
de troon, waar David zal regeren!

### **Drempelgebed**

Eeuwige God,

Wij die U nooit hebben gezien, ZIE ONS HIER STAAN  
Wij die van U hebben gehoord, HOOR GIJ ONS AAN  
Uw naam is dat Gij mensen helpt, WEES ONZE HULP  
En dat Gij alles hebt gemaakt, MAAK ALLES NIEUW  
En dat Gij ons bij name kent, LEER ONS U KENNEN  
Die bron van leven wordt genoemd, DOE ONS WEER LEVEN  
Die hebt gezegd; Ik zal er zijn, WEES HIER AANWEZIG.  
AMEN.

### **Psalmlezing 25: 15-21**

Heer, ik denk steeds aan u, want u redt mij van mijn vijanden.  
Kom bij me en laat me uw liefde zien, want ik ben ongelukkig en alleen.  
Ik word steeds banger, bevrijd me uit de ellende!  
Zie hoe moeilijk ik het heb, en vergeeft me al mijn zonden.  
Zie hoeveel vijanden ik heb, zie hoe ze mij haten en bedreigen.  
Bescherm mij en red mij!  
Bij u zoek ik hulp, laat me niet alleen.  
Ik wil altijd goed en eerlijk leven, en ik vertrouw op u

### **Zingen psalm 25 vers 2**

Here maak mij uwe wegen,  
door uw Woord en Geest bekend,  
leer mij hoe die zijn gelegen  
en waarheen G'uw treden wendt.  
Leid mij in uw rechte leer,  
Laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer  
'k blijf U al den dag verwachten

## **Schriftlezing Lucas 24 : 13 – 31**

Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar het dorp Emmaüs. Dat dorp ligt ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, maar de leerlingen herkenden hem niet.

Jezus vroeg: 'Waar praten jullie over?' Verdrietig bleven de twee leerlingen staan. Eén van hen heette Kleopas. Hij zei tegen Jezus: 'Jij komt hier zeker niet vandaan? Weet je niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is?' Jezus vroeg: 'wat dan?'

Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. Ze zeiden: 'Jezus uit Nazaret was een profeet van God. Zijn bijzondere woorden en machtige daden maakten diepe indruk op het hele volk. Maar de priesters en de leiders wilden dat Jezus gedood zou worden. Daarom hebben ze hem weggebracht en aan het kruis gehangen. Wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood.

Vandaag hebben een paar vrouwen uit onze groep ons erg in de war gebracht. Ze zijn vanmorgen heel vroeg naar het graf gegaan. Toen hebben ze ontdekt dat het lichaam van Jezus er niet lag. Dat kwamen ze ons vertellen. Ze hebben zelfs engelen gezien, die zeiden dat Jezus leeft. Sommigen van ons zijn toen ook bij het graf gaan kijken. En alles was precies zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar Jezus hebben ze niet gezien.

Toen zei Jezus tegen hen: 'Wat zijn jullie toch dom, Jullie begrijpen het nog steeds niet! Waarom geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de messias eerst moest lijden voordat hij koning kon worden?' En Jezus legde hun uit wat er over hem in de heilige boeken stond. Hij begon bij de boeken van Mozes en al de profeten.

Toen kwamen ze bij het dorp Emmaüs. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar de twee leerlingen hielden hem tegen en zeiden: 'Blijf toch bij ons want de dag is bijna voorbij, het wordt al donker.' Toen ging Jezus met hen mee. Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze hem niet meer.

### **Stilte**

### **Muziek**

### **Gebeden**

U was het lam, Heer, dat voorspeld was,  
dat Zijn mond niet opendeed  
toen U vrijwillig voor ons leed  
en door Uw striemen ons genas.

### **Biddend zingen wij: Heer ontferm U**

Wie kan Uw lijden echt doorgronden  
ondanks vasten en gebed?  
Uw offer heeft ook ons gered  
van de straf voor onze zonden.

### **Biddend zingen wij: Heer ontferm U**

Het Heilig Avondmaal, het brood, de wijn,  
steeds tot Uw gedachtenis,  
verbeelden de belijdenis  
dat wij Uw deelgenoten mogen zijn.

Ik vind geen woorden om te spreken  
als ik aan Uw kruisdood denk.  
Uw lijdenstijd is een geschenk:  
wij houden zeven stille weken.

### **Bidden zingen wij: Heer ontferm U**

Maar door Uw Geest brengt U ons samen  
en geeft U onze stem weer klank.  
Dan zingen wij een lied vol dank:  
' Geloofd zij onze Redder! Amen.'

### **Biddend zingen wij: Heer ontferm U**

#### **Persoonlijk stil gebed**

#### **Gezamenlijk het 'Onze Vader'**

#### **Zegenbede**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt  
O God, zegen mij alle dagen lang

Vader, maak mij tot een zegen  
Ga mij niet voorbij  
Regen op mij met uw Geest, Heer  
Jezus, kom tot mij  
Als de Bron van leven  
Die ontspringt, diep in mij  
Breng een stroom van zegen  
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven

Zegen om de ander tot zegen te zijn  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid

### **Doven van de kaarsen**

### **Collecte**

De opbrengst van de collecte gaat deze stille momenten naar stichting Waypoint.

Waypoint Twenterand wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving voorkomen. Waypoint heeft aandacht voor een persoonlijke verhaal en kijkt ook naar de omgeving. Samen wordt er gezocht naar passende oplossingen. Waypoint Twenterand acteert vanuit een christelijke identiteit. Juist die identiteit maakt dat zij er onvoorwaardelijk voor iedereen zijn.

Waypoint zet sterk in op voorlichting en preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen.