

Liturgie
voor zondagmorgen 7 maart 2021 Geref. Kerk Den Ham
(online, gezamenlijke dienst drie kerken)

Voorganger: Ds. R.D. van Hornsveld
Aanvang: 10.00 uur
Organist: Art Muis
Muziek: Nederland Zingt

Lied voor de dienst: NL 1005: 1, 2, 4 en 5

1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,

totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 43: 3 en 4

3. O Here God, kom mij bevrijden
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht

4. Dan ga ik op tot uw altaren
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind'loos mij verblijdt.

Stil gebed, Aanvangswoord en groet

Als verootmoediging: Gezang 177: 1, 2 en 7

1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

7. Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.

Woord om naar te leven

Lied: ELB 118: 1, 3 en 4

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:

*Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en
kracht.*

3. Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg.
Refrein.

4. Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Toelichting Paasproject

Lied: Jezus is de Goede Herder

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,
als je bang in 't donker bent,
denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent

en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal,
brengt mij veilig naar de stal.

Schriftlezing: Jesaja 5: 1-7

Voor mijn geliefde wil ik zingen
het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
Mijn geliefde had een wijngaard,
gelegen op vruchtbare grond.
²Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
en plantte een edele druivensoort.
Hij bouwde er een wachttorens,
hakte ook een perskuip uit.
Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,
maar die bracht slechts wrange druiven voort.
³Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
⁴Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,
wat heb ik te weinig gedaan?
Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard,
waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
⁵ Luister, ik zal jullie vertellen
wat ik met mijn wijngaard ga doen:
Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
zodat hij verbrand en vertrapt kan worden.

⁶ Ik zal hem laten verwilderen,
er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.

De wolken zal ik opdragen
geen regen op hem te laten vallen.

⁷Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten,
de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda.
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.

Lied: ELB 304

Vader, vol van vrees en schaamte
buigen wij voor U.
Heel uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons mensheid aan bij U.
Heer, ontferm U over ons die
schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.
Vader, in dit uur der waarheid
keren w' ons tot U.
O, vergeef ons, Heer, herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met uw Heil'ge Geest, geef
vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen
dat wij uw Naam verhogen, Heer,
dat wij uw Naam verhogen, Heer.

Schriftlezing: Markus 12: 1-12

Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen: 'Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. ²Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen; ³maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. ⁴Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. ⁵Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen; sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. ⁶Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe,

met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. ⁷Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: “Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons.” ⁸Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. ⁹Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. ¹⁰ Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen:

“De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.

¹¹Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”

¹²Daarop wilden ze hem gevangennemen, want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg.

Uitleg en verkondiging

Lied: ELB 346: 1, 2 en 4

1. k wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde wondergroot,
Die Zichzelfen gaf aan 't kruishout
En mij redde van den dood.

Refrein

Zing, o zing van mijn Verlosser,
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf;
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

Refrein

4. Ik wil zingen van mijn Heiland,
Hoe Hij smarten leed en pijn,
Om mij 't leven weer te geven,
Eeuwig eens bij Hem te zijn.

Refrein

Dank- en voorbeden

Collecten

Slotlied: ELB 203: 1, 3 en 4

1. Genade zo oneindig groot,
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Zegen