

## Liturgie

voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 8 april 2021,  
in de Gereformeerde Kerk te Den Ham.

### Thema "Misbaksels"

**Voorganger:** Ds. Hans van Ark (Vorchten)

---

#### Voor de dienst orgelspel

#### Mededelingen kerkenraad

#### Zingen: psalm 62:1

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.  
Ik wankel niet, want Hij staat vast;  
mijn toevlucht, als het water wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

#### Stil gebed, Votum en groet

#### Lied ELB 302: *Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed*

- |  |  |
|--|--|
| 1. Heer, ik kom tot U,<br>Hoor naar mijn gebed.<br>Vergeef mijn zonden nu<br>En reining mijn hart. | 2. Met uw liefde, Heer,<br>Kom mij tegemoet,<br>Nu ik mij tot U keer,<br>En maak alles goed. |
| 3. Zie mij voor U staan,<br>Zondig en onrein.<br>O Jezus, raak mij aan,<br>Van U wil ik zijn.      | 4. Jezus, op uw Woord<br>Vestig ik mijn hoop.<br>U leeft en U verhoort<br>Mijn bede tot U.   |

#### **Gebed**

#### **Schriftlezing: 1 Corintiërs 15: 1 – 8**

**(NBV)**

<sup>1</sup>Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is <sup>2</sup>en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. <sup>3</sup> Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven,

heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, <sup>4</sup> dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, <sup>5</sup> en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. <sup>6</sup> Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. <sup>7</sup>Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. <sup>8</sup> Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was.

**Lied: Gezang 215: 1 en 3**

**1.** Christus, onze Heer, verrees,  
halleluja!  
Heil'ge dag na angst en vrees,  
halleluja!  
Die verhoogd werd aan het kruis,  
halleluja,  
bracht ons in Gods vrijheid thuis,  
halleluja!

**3.** Maar zijn lijden en zijn strijd,  
halleluja,  
heeft verzoening ons bereid,  
halleluja!  
Nu is Hij der heem'len Heer,  
halleluja!  
Eng'len juub'len Hem ter eer,  
halleluja!

**Verkondiging 1 Corintiërs 15 vers 8:**

*“op het laatst is Hij ook aan mij verschenen, misbaksel dat ik was”*

**Muzikaal meditatief moment: “er is een toekomst vol van hoop”**

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.

*Refrein:*

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

*Refrein*

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

## **Geloofsbelijdenis**

### **Voorbeden en dankgebed**

**Slotlied: ELB 411** *“Jezus leeft in eeuwigheid”*

*Refrein:*

Jezus leeft in eeuwigheid.  
Zijn sjalom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.

**1.** Straks als er een nieuwe dag begint,  
en het licht het van het duister wint,  
mag ik bij Hem binnengaan,  
voor zijn troon gaan staan.  
Hef ik daar mijn loflied aan:

*Refrein.*

**2.** Straks wanneer de grote dag begint,  
en het licht voor altijd overwint,  
zal de hemel opengaan,  
komt de Heer er aan.

Heffen wij dit loflied aan:

*Refrein:*

Jezus komt in heerlijkheid,  
zijn sjaloom wordt wereldwijd.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van ons leven.

**Zegen**

**Na de dienst orgelspel**