

Jakobus 5:12:
 Laat uw ja ja zijn. En uw nee nee,
 anders zult u gestraft worden.
 Wijsvinger
 ↘ ↙ ↑ ↘ ↓ ↙ ↘ ↑ ↘ ↓ ↙ ↘

Middelvinger
 M → ↑ ↑ ↘ ↑ ↑ ↘ ↓ ↘ ↑ ↑ ↘

Jakobus: 4:15
 Als de Heer het wil, zijn
 we dan in leven en zullen
 we dit of dat doen.
 Ringvinger en pink
 ↘ ↙ ↑ ↘ ↓ ↙ ↘ ↓ ↙ ↘

Volg met de camera de letters
 volgens de pijlen. Schrijf ze
 eronder. Wat lees je?

Z	W	T	I				
A	O	H	G				
A	R	C	M				
L	K	L	A				
H	I	A	O	D	O		
E	P	D	G	V	E	E	E
L	E	M	J	O	L	N	T

T	S	M	O	K	E	O	T	D	V	N
S	C	H	O	O	L	K	E	U	Z	E
E	I	T	N	A	K	A	V	L	O	R
E	R	E	G	I	S	S	E	U	R	E
F	A	D	N	E	G	A	R	E	E	W
V	R	E	D	E	E	T	K	E	I	Z
A	F	H	A	N	K	E	L	I	J	K
K	N	E	H	C	S	E	G			

woordpuzzel

De woorden staan → ↑
DV ROL WEER
FEEST VREDE AGENDA
ZIEKTE ZWEREN GESCHENK
TOEKOMST VAKANTIE AFHANKELIJK
REGISSEUR SCHOOLKEUZE

Meeschrijfbblad

Kerk en nevendienst.
 Mijn naam
 Datum: zondag 25-7- 2021
 De dominee die preekt heet





Dit gebeurt er allemaal in deze dienst:

Welkom en afkondigingen



Zingen: NLB Ps 8b:1,2,3,4 en 8.

Stil bidden.....*Wat bidt jij?*

de dominee zegt het votum

en groet ons namens de Here God

Zingen: OTH 57:2,3en4



Gebed en Lezen van de wet



Zingen: Psalm 86: 4 en 5.



Bidden;

we vragen of de Here God

ons wil helpen de Bijbel te begrijpen



Schriftlezingen:Jakobus 4: 13-17

Zingen Psalm 127: 1 en 2,

Kindermoment



Zingen: OTH 498: 1 en 2

Preek

Zingen: OTH 276



Collecte Diaconie en werk kerkrentmeester



Danken en bidden aansluitend stil gebed en Onze Vader



Zingen:OTH 294



Zegen,



Collecte voor onderhoud orgel.



Schriftlezing: Jakobus 4 en 5

Enkele opmerkingen met betrekking tot de verzen

- 4:16 In dit vers komt de grootspraak van de zakenlui naar voren. Zij roemen, zij bluffen. Letterlijk staat er: hun grootsprekerijen. Er is sprake van een arrogante houding. Het roemen van deze zakenlieden is verkeerd (slecht), omdat het met Gods wil geen rekening houdt. Er komt daar een pretentie naar voren het zonder God wel te kunnen doen.
- 4:17 De handelaars blijken zoveel kennis van God te hebben, dat ze weten hoe het hoort, maar ze doen er niet naar en daarom staan ze schuldig tegenover God. Hier wordt eigenlijk gesproken over 'goed doen.' Dat 'goed doen' is ongetwijfeld bedoeld als het zich onderwerpen aan de leiding van God in je leven.
- 5:12 Jakobus roept zijn lezers toen en ook ons vandaag op tot de eenvoud van de waarheid. Met de mond moet je niet anders spreken dan met je hart. Waar hart en mond niet met elkaar overeenstemmen, daar valt de mens onder het oordeel. Er wordt hier niet gesproken over de eed, die van overheidswege gevraagd kan worden. Zo kan er sprake zijn van een noodzakelijke eed voor de rechtbank. In alle andere gevallen: waar mensen in eenvoud met elkaar omgaan en hun woorden oprecht zijn, is zweren niet nodig.

Bijbelverhaal

Heb je wel eens iemand Deo Volente horen zeggen? Deo Volente betekent: als God het wil. Als God het goed vindt God bepaalt altijd wat er gebeurt. Wij, als mensen, kunnen plannen maken.

Bijvoorbeeld dat we volgende maand op vakantie gaan.

Of morgen naar oma op bezoek gaan.

Maar God bepaalt altijd of deze plannen ook doorgaan.

Wij weten nooit of we morgen nog gezond genoeg zijn om naar oma te gaan. Wij weten ook niet of we volgende maand wel echt op vakantie gaan.

Het is goed om plannen te maken. Maar God bepaalt. Wij kunnen niet in de toekomst zien wat er gebeurt.

God wel!

Dit staat in de Bijbel. In een brief die Jakobus heeft geschreven. Al heel lang geleden. In deze brief staat ook dat we altijd eerlijk moeten zijn. Als we zeggen dat we vanmiddag onze kamer gaan opruimen, dan moeten we dat ook doen.

Vragen

- Doe jij altijd wat je belooft?
- Ben jij altijd eerlijk?
- Geloof je dat God de baas is en alles bepaalt?