

Liturgie

voor de gezamenlijke themadienst in de Hervormde Gemeente te Den Ham, aanvang 19.00 uur.

Voorganger: Ds. N.H. de Graaf
Ouderling van dienst: MarieJanne Oldegberts
Organist: Gijsbert Meuleman
m.m.v.: Combo

Welkom en Mededelingen namens kerkenraden

Lied: Opwekking 720

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

Refrein

God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

God maakt vrij, God maakt vrij.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Stil gebed, Votum & Groet

Inleiding op thema

Lied: DNP Psalm 27

God is mijn licht, de redder van mijn leven.
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?
Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?
Toen ik werd aangevallen hield ik stand;
mijn tegenstanders beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot,
ik weet mij veilig in de hand van God.

Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen:
bij Hem te mogen wonen voor altijd,
om elke dag zijn liefde te ontvangen;
niets is zo goed als zijn aanwezigheid.

Wanneer ik moegestreden ben en zwak,
schuil ik bij Hem, Hij geeft mij onderdak.
Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.
Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.

Gebed

Schriftlezing: 2 Timotheüs 1:1-14 (NBV21)

1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. 2. Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!
Houd vast aan het geloof 3. Ik dank God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien, ik dank Hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht. 4. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen. 5. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden dat en jij – daarvan ben ik overtuigd – nu ook. 6. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 8. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van Hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. 9. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10. maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. 11. Ik ben aangesteld als verkondiger, apostel en leraar van dit evangelie; 12. daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. 13. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en de liefde die we in Christus Jezus hebben. 14. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.

Lied: 'I'm not ashamed to own my Lord'

<https://www.youtube.com/watch?v=7O0ON0CKxDM>

1 I'm not ashamed to own my Lord,
Or to defend his Cause,

Ik schaam me niet om mijn Heer te erkennen
of om zijn zaak te verdedigen,

Maintain the Honour of His Word,
The Glory of his Cross.

ik onderhoud de eer van zijn Woord,
de glorie van zijn kruis.

2 Jesus, my God; I know his Name,
His Name is all my Trust,
Nor will he put my Soul to shame,
Nor let my Hope be lost.

Jezus, mijn God, ik ken Zijn naam,
Zijn Naam is mijn gehele vertrouwen.
Hij zal mijn ziel niet te schande maken
Noch mijn hoop verloren laten gaan.

3 Firm as his Throne his Promise stands,
And he can well secure
What I've committed to his Hands
Till the decisive Hour.

Stevig als zijn troon staat zijn beloft
en hij kan heel goed vertrouwen
hetgeen ik aan zijn handen heb toevertrouwd
tot het beslissende uur.

4 Then will he own my worthless Name
Before his Father's Face,
And in the new Jerusalem
Appoint my Soul a Place.

Dan zal hij mijn waardeloze naam bezitten
voor het aangezicht van zijn vader,
en in het nieuwe Jeruzalem
mijn ziel een plek aanwijzen.

Verkondiging: Godschaamte

Lied: Opwekking 789 ('U leert me lopen op het water')

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein)

Bridge:

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

Geloofsbelijdenis

Inzameling van de Gaven met intermezzo: Ik kan niet zonder U (Christian Verwoerd)

Laat mij vol zijn van U, heel de dag die voor me ligt,
Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta.
Laat de keuzes die ik maak op Uw glorie zijn gericht,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Laat mij liefdevol zijn als Uw warmte wordt gemist,
Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid.
Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Heer, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag.

Laat mij spreken met moed als Uw stem niet wordt gehoord.
Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt.
Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Laat mij wachten op U, ook als de stilte even duurt.
Laat mij strijden als de zonde mij belaagt.
Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder U,
O Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.

Want ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:

Heer, wilt U mij helpen? Geef mij de wijsheid vandaag.

O, waar ik ook ben en wat ik ook doe,
U bent altijd bij mij, God van wijsheid.
Geef mij de kracht om Uw wil te doen,
Laat Uw Geest mij leiden, God van wijsheid.

Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Wilt U mij helpen? Geef mij Uw wijsheid vandaag.
Ja, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag.

Gebeden

Lied: Opwekking 832 ('Jezus overwinnaar')

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Wegzending en Zegen