

Liturgie
voor de evangelisatiedienst op zondag 26 juni 2022,
aanvang 18.30, bij VV Den Ham.



Voorganger: Ds. N.H. de Graaf
M.m.v.: El shaddai en kinderkoor de Smithoek

Voor de dienst zingt El shaddai:

Geniet van het goede en Juicht want Christus is Heer

Geniet van het goede

Geniet van het goede dat God je heeft gegeven
de wind in je haren en de zon op je gezicht.
Geniet van het leven het spel van kleine kind'ren
het zingen van een merel in het stille avondlicht.

Leef hier en nu met de dag van vandaag
en drink met volle teugen van de schoonheid om je heen.
Leef hier en nu met de dag van vandaag,
de kleuren van de aarde; het stromen van rivieren,
de vreugde van het woord
dat rust in God, in Hem alleen.

Bewaar je angst voor morgen en luister naar de stilte.
Je mag opnieuw beginnen zo vaak als je dat wilt.
Maak ruimte in je leven en gooi het venster open.
Vermijd de kouwe drukte en wordt van binnen stil.

Leef hier en nu met de dag van vandaag...

Geniet zo alle dagen, de vreugde van het leven.
En leg al je zorgen in de handen van de Heer.
Geniet met volle teugen, van seconde tot seconde.
Geniet van het moment, want dit moment dat komt niet weer.

Leef hier en nu met de dag van vandaag...

Juicht want Christus is Heer

Juicht, want Jezus is Heer
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere
Van Hem, die ons liefheeft
Hij is verrezen en leeft

Jezus, de Koning, die mensen
Het leven weer geeft

Liefde bedekt zijn schepping (Liefde is zijn)
De bloemen, de vogels, het gras (schepping)
Zou Hij dan jou vergeten (Zou Hij jou)
Jezus, die blinden genas, verrees (vergeten)

Juicht, want Jezus is Heer (Wij juichen tot eer)
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere (van onze)
Van Hem, die ons liefheeft (God)
Hij is verreezen en leeft (Wij juichen tot eer van)
Jezus, de Koning, die mensen (onze)
Het leven weer geeft (God)

Wees als een boom die vruchtdraagt (Wees een boom die)
Ieder seizoen op zijn tijd (vruchtdraagt)
Drink van het levend water (Drink het levend)
Jezus, de bron voor altijd, verrees (water)

Juicht, want Jezus is Heer (Wij juichen tot eer)
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere (van onze)
Van Hem, die ons liefheeft (God)
Hij is verreezen en leeft (Wij juichen tot eer van)
Jezus, de Koning, die mensen (onze)
Het leven weer geeft (God)
Jezus, de Koning, die mensen
Het leven weer geeft

Welkom

Openingslied: Opw. 797: 'Brenge ons samen'
U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer

Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer

Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde

Breng ons samen, één in Uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Votum en groet

Openingsgebed

Kinderkoor zingt:

'Welkom op dit feest', 'You say'

Lied: *'tienduizend redenen'*

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stukt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Schriftlezing: Handelingen 8: 26 – 40

NBV '21

²⁶Een engel van de Heer zei tegen Filippus: 'Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.' ²⁷Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden ²⁸en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. ²⁹De Geest zei tegen Filippus: 'Ga naar die man daar in de wagen.' ³⁰Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: 'Begrijpt u ook wat u leest?' ³¹De Ethiopiër antwoordde: 'Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?' Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. ³²Dit was het schriftgedeelte dat hij las: 'Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed Hij zijn mond niet open.

³³Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft Hij niet meer.'

³⁴De eunuch vroeg aan Filippus: 'Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?' ³⁵Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. ³⁶Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: 'Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?' ³⁸Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. ³⁹Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. ⁴⁰Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder om in alle steden het evangelie te verkondigen, tot hij in Caesarea aankwam.

Lied: Opw. 167: 'Samen in de Naam van Jezus'

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
T'is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Verkondiging

Kinderkoor zingt: 'Laat je lucht maar schijnen' en 'Met de handen samen'

Collecte



Lied: Opw. 687 'Heer wijs mij Uw weg'
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

El shaddai zingt: 'Wonderen gebeuren'

Wonderen gebeuren, waar niemand ze verwacht.
Waar mensen samen door het leven gaan.
Kijk maar om je heen waar liefde wordt gebracht
Kleurt een wonderlijke vreugde het bestaan.

Wonderen gebeuren, waar niemand ze verwacht.
Waar mensen samen door het leven gaan.
Kijk maar om je heen waar liefde wordt gebracht
Kleurt een wonderlijke vreugde het bestaan.

Het zijn de kleine dingen die eenvoudig lijken,
Die ons verrijken en verwijzen naar het licht.
Warme woorden voor elkaar, een sympathiek gebaar,
Een open deur, een vriendelijk gezicht.
Kleine dingen die om niet worden gegeven.
Een vriend die belt op een cruciaal moment.
Gewone dingen, die plotseling gaan leven
En die vertellen hoe waardevol je bent.

Wonderen gebeuren, waar niemand ze verwacht.
Waar mensen samen door het leven gaan.
Kijk maar om je heen waar liefde wordt gebracht
Kleurt een wonderlijke vreugde het bestaan.

Het zijn de kleine dingen die ons leven kleuren.
Een stoet van wolken met een krans van avondrood.
Een oude boom als silhouet aan de horizon gezet,
Het leven geeft zich in de kleine dingen bloot.
Zachte klanken uit een eindeloze verte,
De volle maan aan de wijde hemelboog,
En al die sterren die continu verwijzen
Naar onze oorsprong het licht van hemelhoog

Wonderen gebeuren, waar niemand ze verwacht.
Waar mensen samen door het leven gaan.
Kijk maar om je heen waar liefde wordt gebracht
Kleurt een wonderlijke vreugde het bestaan.

Dankgebed

Zegenlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Dankwoord

Zegenlied door El shaddai: 'Blessing'

May the Lord bless you and keep you.
May His light always shine upon you)
And be gracious unto you.) 2x
May He always be present with you)
And give you peace!

He will give you power and strength
For a future bright and blessed.
Jesus said: "Come to me with your burden
And I will give you rest!"
He will protect you and keep you safe
From all danger on your way.
When you're down He will comfort you,
And His grace is new each day,
New each day.

May the Lord bless you and keep you.
May His light always shine upon you)
And be gracious unto you.) 2x
May He always be present with you)
And give you peace!
Amen. (12x)