

Liturgie
voor de ochtenddienst op zondag 26 juni 2022,
aanvang 10.00 uur in de Hervormde Gemeente.

Voorganger: Ds. G. de Goeijen
Ouderling van dienst: Janny de Vries
Organist: Bram Jaspers

Welkom

Lied: ELB 161

1. Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep.
Die bloemen, vissen, vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit.

2. Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem dan die de mensen
tot vreugd' geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft.

3. O, God die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven,
en spelen in uw hof,
en met de eng'len zingen,
uw glorie en uw lof.

Stil gebed, Votum en Groet

Lied: Weerklank 296

1. God gaf zijn volk de Tien Geboden:
Ik ben de HEER, Ik maak je vrij.
Geloof naast Mij geen vreemde goden.
Aanbid geen beeld, ook geen van Mij.

2. Je zult niet vals bij mijn Naam zweren.

Op sabbat is je werk gereed.

Vader en moeder zul je eren.

Zó doende leef je lang en breed.

3. Je zult niet moorden en niet vreemdgaan.

Je zult niet stelen. Spreek geen kwaad.

Je zult je hart geen zonde toestaan.

Hoor Mijn geboden metterdaad!

4. Liefde is Jezus' Ja en Amen

op al wat God gesproken heeft.

Wet en Profeten vat Hij samen:

Gelukkig wie uit liefde leeft!

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 5: 1-12

(NBV21)

¹Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, ²maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. ³Maar Petrus zei: 'Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden?' ⁴Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezielde om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.' ⁵Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. ⁶Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. ⁷Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. ⁸Petrus vroeg haar: 'Zeg me, hebben jullie het stuk grond voor dit bedrag verkocht?' Ze antwoordde: 'Ja, voor dit bedrag.' ⁹Daarop zei Petrus: 'Hoe hebben jullie durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.' ¹⁰Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. ¹¹De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. ¹²De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo,

Lied: Psalm 33: 5

5. Van waar Hij woont, in 't licht verheven,
ziet God op deze aarde neer.

Al wat door mensen wordt bedreven,
een open boek is 't voor de Heer.

Woord voor woord te lezen

is voor Hem hun wezen,
want Hij vormt hun hart.

Wat zij ook verzinnen,

heimelijk beginnen,

wordt door Hem ontward.

Kindermoment

Lied: ELB 342

Heer, ik prijs Uw grote Naam.

Heel mijn hart wil ik U geven.

Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan.

Heer, ik prijs Uw grote Naam.

Verkondiging

Lied: Psalm 139: 14

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Inzameling der gaven

Gebeden, uitlopend in Weerklank 597

1. Dank U, Here, voor de zegen
die U gaf aan heel ons land.
Dank U voor de milde regen
die we kregen uit uw hand.

2. Dank U, Here, voor het koren,
voor de groente en het gras.
Dat nieuw leven werd geboren.
Dat er zoveel blijdschap was.

3. Dank U, Here, voor gezondheid.
Voor het werk van iedereen.
Voor de schepping en de
schoonheid.
Voor de zon die steeds weer scheen.

4. Dank U voor de mooie kleren.
Voor de voorspoed, elke dag.
Voor wat ik op school mag leren.
Voor uw zorg bij tegenslag.

5. Dank U voor de mooie dingen.
Voor de mensen die ik ken.
Dat ik ook van U mag zingen!
Geef, Heer, dat ik dankbaar ben.

Lied: Gezang 473: 1, 2, 4 en 5

Allen: 1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
 toegewijd zijn aan uw eer.
 Maak mijn uren en mijn tijd
 tot uw lof en dienst bereid.

Vrouwen: 2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
 trouw en vaardig tot uw werk.
 Maak dat ik mijn voeten zet
 op de wegen van uw wet.

Mannen: 4. Neem mijn zilver en mijn goud,
 dat ik niets aan U onthoud.
 Maak mijn kracht en mijn verstand
 tot een werktuig in uw hand.

Allen: 5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
 dat hij U geheiligd zij.
 Maak mijn hart tot uwe troon,
 dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Zegen