

Liturgie  
voor de gezamenlijke avonddienst  
in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur.

Voorganger: Ds. J.D. Th. Wassenaar

---

## **Woord van welkom en afkondigingen**

### **Aanvangslied: Psalm 146: 1 en 2**

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,  
zing die u het leven geeft.  
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,  
zing voor Hem zo lang gij leeft.  
Ziel, gij zijt geboren tot  
zingen voor den Heer uw God.

2. Reken niet op mensenwaarde,  
want bij mensen is geen baat.  
Aarde wordt een mens tot aarde,  
als zijn adem uit hem gaat.  
Ligt niet alles wat hij wil  
met zijn laatste adem stil?

## **Stil gebed, Bemoediging en groet**

### **Lied: Psalm 146: 3**

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,  
heil die God ter hulpe riep.  
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,  
God is trouw aan wat Hij schiep.  
Wat in hemel, zee of aard  
woont, is in zijn hand bewaard.

## **Gebed**

## **Schriftlezing: 2 Koningen 4: 1-7**

(NBV 2021)

<sup>1</sup>Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in: 'Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen.' <sup>2</sup>'Wat kan ik voor u doen?' vroeg Elisa. 'Vertel me eens, wat hebt u nog in huis?' 'Alleen een kruikje olie, heer,' antwoordde ze, 'verder niets.' <sup>3</sup>Toen zei Elisa: 'Ga bij uw burens kruiken en kannen te leen vragen, lege, zo veel als u er krijgen kunt. <sup>4</sup>Als u weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over; telkens als er een vol is, neemt u een volgende.' <sup>5</sup>Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen een voor een aangaven, goot ze de olie over. <sup>6</sup>Gaandeweg raakten ze allemaal vol. 'Geef de volgende eens aan,' zei ze tegen haar zoon. Maar die antwoordde: 'Er zijn er niet meer.' Toen hield de olie op te vloeien. <sup>7</sup>De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. 'Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen,' zei hij. 'En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven.'

## **Lied: Psalm 146: 4 en 5**

**4.** Aan wie hongert geeft Hij spijs,  
aan verdrukten recht gericht.  
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,  
blinden geeft Hij het gezicht.  
Hij geeft den gebukten moed  
en heeft lief wie zijn wil doet.

**5.** Wees en weduw en ontheemde  
doet Hij wonen op zijn erf.  
Hij behoedt de weg der vreemden,  
maar leidt bozen in 't verderf.  
Eeuwig Koning is de Heer!  
Sion, zing uw God ter eer!

**Schriftlezing: Lucas 18: 1-8**

(NBV 2021)

<sup>1</sup>Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: <sup>2</sup>'Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. <sup>3</sup>Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toeging met het verzoek: "Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander." <sup>4</sup>Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, <sup>5</sup>toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.' <sup>6</sup>Toen zei de Heer: 'Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. <sup>7</sup>Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. <sup>8</sup>Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?'

**Lied: NLB 1008: 2 en 3**

**2.** Hoor de bittere gebeden  
om de vrede die niet daagt.  
Zie hoe diep er wordt geleden,  
hoe het kwaad de ziel belaagt.  
Zie uw mensheid hier beneden,  
wat zij lijdt en duldt en draagt.

**3.** Houd wat Gij hebt ondernomen,  
klief het duister met uw zwaard.  
Kroon de menselijke dromen  
met uw koninkrijk op aard.  
Laat de vrede eindelijk komen,  
die uw hart voor ons bewaart.

**Verkondiging**

### **Lied: NLB 978: 4**

4. Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.

### **Geloofsbelijdenis**

#### **Lied: Psalm 136: 13**

13. Aan den God des hemels zij  
eer en dank en heerschappij,  
want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.

### **Avondgebed**

#### **Inzameling van de gaven**

#### **Slotlied: NLB 655: 4 en 5**

4. De hand van God doet in de tijd  
tekenen van gerechtigheid.  
De Geest des Heren vuurt ons aan  
de heilige tekens te verstaan.

5. Wij zullen naar zijn land geleid  
doorleven tot in eeuwigheid  
en zingen bij zijn wederkeer  
een nieuw gezang voor God de Heer.

**Zegen, beantwoord met gezongen 'Amen'**