

DAVID KEERT TERUG IN JERUZALEM

2 Samuël 18-19



Weet je wat Absalom betekent?

13,9,10,14 22,1,4,5,18 9,19 22,18,5,4,5

1=a, 2=b, 3=c, 4=d, 5=e, 6=f, 7=g, 8=h, 9=i, 10=j, 11=k, 12=l, 13=m, 14=n, 15=o, 16=p, 17=q, 18=r, 19=s, 20=t, 21=u, 22=v, 23=w, 24=x, 25=y, 26=z

Vul de goede woorden in:

verdriet dood
koning David is
dat hij weer mag zijn, wraak
maar door zijn om de van Absalom
kost het hem grote
steek om te zijn, dankbaar
blij David neemt geen spotten
op mensen die hem in de lieten
moeite of met hem vrede
David probeert weer een koning van te zijn.

Meeschrijfbld

Kerk en nevendienst.

Mijn naam

Datum: zondag 25-9-2022

De dominee die preekt heet





Dit gebeurt er allemaal in deze dienst:

Vul de liedjes zelf in,
Welkom en afkondigingen



Zingen: -----
Stil bidden..... *Wat bidt jij?*

de dominee zegt het votum
en groet ons namens de Here God



Zingen:-----



Wetslezing:-----



Zingen-----



Bidden;

Kindermoment



Kinderlied: -----



Schriftlezing:-----



Zingen-----

Verkondiging



Zingen:-----



Dankgebed en Voorbeden



Collecte voor-----



Zingen:-----



Zegen,



Collecte voor -----

Samuel 18-19



Vers voor vers

2 Samuël 18 :

- Vs. 1. Hier laat David zien dat hij nog steeds een goed strateeg is. Ittai komt ook voor in Samuël 15:19-22. Hij is de leider van de Gattieten, een buitenlander en een vluchteling, die met David op zijn vlucht meegaat. Hij laat hiermee zien dat hij David vertrouwt en niet Absalom. Hij heeft voor David opnieuw een vlucht over. Abisai en Jonadab zijn allebei neven van David.
- Vs. 6. In Efraïm moeten grote bossen zijn geweest als er meer sneuvelen door het woud dan door het zwaard.
- Vs. 10. Deze soldaat durft goed zijn mannetje te staan tegenover Joab de legerleider. Hij weigert Absalom te doden, ook al zou hij er een beloning voor krijgen. Hij vertrouwt volledig op Davids leiderschap dat hij alles doorheeft. Hij is trouw aan David zijn koning



- Vs. 18 Absalom had drie zonen en een dochter. In 2 Samuël 7:12 lezen we dat Natan aan David verkondigde dat zijn troonopvolger nog niet geboren was. Goed mogelijk dat Absalom dit ook vernomen had en daaruit opmaakte dat zijn zoons dan in ieder geval niet als troonopvolgers zouden gelden. Dan kon hij beter in de Koningsvallei een standbeeld voor zichzelf oprichten, zodat zijn naam toch nog voort bleef leven. Absalom zelf had zijn broer Ammon laten doden vanwege de verkrachting van zijn zus Tamar. We horen niets meer over zijn broer Kileab. Het is goed mogelijk dat hij zich nu, als derde in de rij, als troonopvolger beschouwde, ook al had Natan dat ontkracht, en wilde dat recht met eigen hand dan maar verschaffen.
- Vs. 27. David vertrouwt Achimaäs, wellicht omdat hij de zoon van de hogepriester Sadok is.
- 2 Samuël 19**
- Vs. 6 Joab durft tegen David in te gaan, ook al weet hij dat hij de oorzaak is van zijn verdriet. Hiermee laat Joab zien dat hij zijn opdracht als legerleider zeer serieus neemt. Hij moet niet alleen, koste wat kost, de oorlog winnen, maar ook zorgen dat zijn mannen gemotiveerd blijven. Hiervoor moet alles wijken ook het vaderlijk verdriet van de koning die hij altijd trouw is gebleven.
- Vs. 17 Simi en Siba zijn al besproken bij hoofdstuk 16