

Liturgie

voor de ochtenddienst op zondag 11 februari 2024, aanvang 10.00
uur in de Hervormde Gemeente.

Voorganger:	Ds. N.H. de Graaf
Ouderling van dienst:	Arjan Timmerman
Organist:	Bram Jaspers
M.m.v.	de Spoorzoekers

Welkom en Mededelingen namens Kerkenraad

Aansteken Paaskaars en Spoorzoekerslichtje met kaarsenliedje: -
door de Spoorzoekers

Lieve Heer, we zien het lichtje,
Lieve Heer, U bent bij ons,
Lieve Heer, we zien het lichtje,
Lieve Heer, U bent bij ons.
Amen.

Lied: ELB 454: 'Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht' – door de
Spoorzoekers

1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn',
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje, en ik in 't mijn!

3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn!

Stil gebed, Votum en Groet

Lied: HH 554 *'Dank U voor deze nieuw morgen' – door de
Spoorzoekers*

1. Dank U voor deze nieuwe morgen.

Dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor alle goede vrienden.

Dank U, o God voor al wat leeft.

Dank U voor wat ik niet verdiende
dat U mij vergeeft.

3. Dank U voor alle bloemengeuren.

Dank U voor ieder klein geluk.

Dank U voor alle held're kleuren.

Dank U voor muziek.

4. Dank U dat U in moeilijkheden,

dank U dat U in pijn en strijd,

dank U dat U in alle tijden

toch steeds bij ons zijt.

5. Dank U dat U hebt willen spreken.

Dank U, U hoort een ieders taal.

Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

6. Dank U dat ons uw woord bewaarde.

Dank U dat U uw Geest ons geeft.

Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen.

Dank U dat ik nu weet daarvan.

Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Tien Geboden

De tien geboden, de tien regels, die God aan Mozes gaf.

1. Je bent een schepsel van God, Hij heeft je gemaakt, hou het meest van Hem. God houdt ook heel veel van jou, en wil je Vader zijn. Probeer te doen wat Hij van je vraagt.

Er zijn veel leuke dingen in ons leven:

Bijvoorbeeld vakanties, t.v. computers, muziek, sport.

Ook moeten we naar school, en grote mensen moeten naar het werk. Als we er maar aan denken dat God op de eerste plaats komt. Niks mag God in de weg staan.

2. Wanneer je de naam van God gebruikt, dan mag dat niet Gebruik de naam van God met eerbied.

3. We hebben het altijd zo druk overal mee.

1 dag in de week doen we het rustig aan, de zondag.

We maken van de zondag een fijne dag, waarin we leuke dingen doen, maar ook tijd om aan God te denken.

4. Wees lief en zacht voor je vader en moeder, maar ook voor de andere mensen om je heen.

Als je zelf lief bent voor anderen zullen anderen dat ook voor jou zijn.

5. Als je erg boos bent kun je erge dingen doen of zeggen.

Probeer je woede te bedwingen, want je kunt er veel door stuk maken.

6. Als we van iemand houden, en gaan trouwen, dan moeten we elkaar trouw blijven.

En niet degene van wie we houden ongelukkig maken, door verliefd te worden op een ander.

7. Wij mogen niks afpakken of stelen van andere mensen, geen geld of andere dingen.

8. Wees eerlijk, lieg niet, en vertel geen slechte dingen over andere mensen.

9. Wees trouw aan de mensen van wie je houdt.

10. Wees blij en gelukkig met wat je hebt, of wie je bent. Als je tevreden bent dan hoeft je ook niet jaloers te zijn op andere mensen en kinderen.

Lied: ELB 299: 1 *'Welk een vriend is onze Jezus'*

1. Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Markus 8:27-9:1

(BGT)

[27] Jezus en de leerlingen gingen naar de dorpen in de buurt van de stad Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: 'Wie ben ik volgens de mensen?'

[28] De leerlingen antwoordden: 'Sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Anderen zeggen dat u Elia bent. Weer anderen zeggen dat u één van de profeten van vroeger bent.'

[29] Toen vroeg Jezus: 'En wie ben ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'U bent de messias.' [30] Jezus zei: 'Vertel dat beslist niet aan iemand anders!'

[31] Jezus begon aan de leerlingen uit te leggen wat er met hem moest gebeuren. Hij zei: 'De Mensenzoon zal veel moeten lijden. De leiders van het volk, de priesters en de wetsleraren zullen hem behandelen als een vijand. Hij zal gedood worden. Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood.' [32] Jezus legde hun dit heel duidelijk uit.

Toen nam Petrus Jezus mee, weg van de andere leerlingen. Hij zei tegen Jezus: 'Zulke dingen mag u beslist niet zeggen.' [33] Maar Jezus draaide zich weer om naar de andere leerlingen. Hij zei boos tegen Petrus: 'Achteruit jij, Satan! Jij denkt aan wat mensen willen, niet aan wat God wil.'

[34] Jezus riep alle mensen bij zich en ook zijn leerlingen. Hij zei: 'Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Nee, je moet juist bereid zijn om je leven op te geven en met mij mee te gaan. [35] Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Of omdat je het goede nieuws vertelt. Dan zul je je leven juist voor altijd redden.'

[36] Jezus zei verder: 'Stel dat je de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je daaraan als je je leven verliest? [37] Het eeuwige leven is niet te koop.

[38] Als je mijn volgeling wilt zijn, moet je je niet schamen voor mij of voor mijn boodschap. Ook al zijn de mensen om je heen slecht en ontrouw aan God. Want anders zal de Mensenzoon zich ook voor jou schamen als hij terugkomt. Bedenk dat de Mensenzoon zal komen met de engelen uit de hemel. En met de macht van zijn Vader.'

[1] Jezus zei verder: 'Luister goed naar mijn woorden: Sommigen van jullie zullen dat nog tijdens hun leven meemaken. Zij zullen Gods nieuwe wereld zien komen.'

Lied: Psalm 118: 8 en 9

8. De steen, dien door de tempelbouwers
veracht'lijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Verkondiging

Lied: ELB 448 *'Je hoeft niet bang' – door de spoorzoekers*

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer.
Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.

Lied: ELB 452: *'Jezus is de Goede Herder' – door de spoorzoekers*

Refrein:

Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

1. Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Refrein.

2. En wanner je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dat aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
Refrein.

Inzameling van de Gaven

Gebeden + gezongen 'Onze Vader' – door de Spoorzoekers

Lied: Gezang 293: 1 'Wat de toekomst brenge mogen'

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Wegzending en Zegen