

Liturgie

voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 26 mei 2024,
in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur.

Voorganger: Ds. W.H. van Boeijen
Ouderling van dienst: Lummy Lindenhovius

Welkom Intochtspalm: Psalm 103: 1 en 3

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3. Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergelt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Stil gebed Votum en Groet

Zingen: HH 602: 'Liefde was het onuitputtelijk'

1. Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.

2. Rijd als Heerser door de velden,
Jezus, in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

Gebed in ootmoed om het licht van de Heilige Geest.

Schriftlezing: I KORINTHIËRS 12:31- 13:13 NBG 51

[31] Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg,
die nog veel verder omhoog voert.

[1] Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der
engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend
koper of een rinkelende cimbaal.

[2] Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle
geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof
had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik
ware niets. [3] Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs
uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te

worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.
[4] De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,
[5] zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. [6] Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. [7] Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. [8] De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. [9] Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. [10] Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. [11] Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. [12] Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. [13] Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Zingen: NLB 841:1,4

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,

die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Preek

Zingen: Psalm 33:8

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 118:1,10

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling der gaven

Zingen: Gezang 443

1. Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, een en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

2. God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

3. Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
legend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Zegen

Ds. W.H. van Boeijen.