

Liturgie
voor gezamenlijke avonddienst in de Herv. Kerk te Den Ham,
op zondag 1 december 2024, aanvang 19.00 uur.

Thema:
"beloofd is beloofd!"

Voorganger: Ds. Hans van Ark
Ouderling van dienst: Lummy Lindenhovius

Lied voor de dienst: ELB 246 (HH445): 'Ik bouw op U'

1. Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

2. Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

3. Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur
zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Welkom en mededelingen

Lied: psalm 84: 1 en 2

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed, votum en groet

Gezongen geloofsbelijdenis: ELB 289 (HH523) *staande*

1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer,
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen,
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven,
groot is het geheimenis,
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood, 'dit is mijn lichaam',
door de wijn 'dit is mijn bloed',
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Gebod om de opening van het Woord

**Schriftlezing: Genesis 6: 17- 20; Genesis 15: 1- 6 en
Hebreeën 10: 23**

Genesis 6: 17 - 20

NBV '21

[17] Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal

omkomen. [18] Maar met jou zal Ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. [19] En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. [20] Van alle soorten vogels, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blijven.

Genesis 15: 1 - 6

NBV '21

[1] Niet lang daarna richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: 'Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn.' [2] 'HEER, mijn God,' antwoordde Abram, 'wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. [3] U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.' [4] Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: 'Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.' [5] Daarop leidde Hij Abram naar buiten. 'Kijk eens naar de hemel,' zei Hij, 'en tel de sterren, als je dat kunt.' En Hij verzekerde hem: 'Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.' [6] Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid.

Hebreeën 10: 23

NBV '21

[23] Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

Lied: Gezang 118

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2. Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Verkondiging: *'beloofd is beloofd'*

Lied: Gezang 304

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspannt,
volvoert zijn hand.

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

3. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Inzameling der liefdegaven

Gebeden

Lied: ELB 245 (HH 583): 'Glorie aan God'

Refrein:

*Glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God,
glorie aan God.*

1. Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer!
Refrein.

2. Kondig het aan
door de kracht van zijn naam
heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft
want hij weet Jezus leeft!
Hij's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer!
Refrein.

3. Heersen met Hem
op de troon en zijn stem
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij,
alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding
waardig het Lam, waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer!
Refrein.

Zegen (gesproken amen).
Na de zegen: HH 473:1 zingen

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.