

Liturgie

voor Paasochtend 2025, in de Hervormde Gemeente te Den Ham, aanvang 19.00 uur.

Voorganger: Ds. G. de Goeijen
Ouderling van dienst: Germette Timmerman
Organist: Henk Dubbink
M.m.v.: Christy Jansen (zang)
Annerieke Ardesch (fluit)
Elizabeth de Goeijen-Wassink (piano)

Binnenkomst kerkenraad

Lied: NLB 624

- 1.** Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

- 2.** Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

- 3.** Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!

Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,
halleluja!

Woord van welkom en mededelingen

Lied: Psalm 118: 9

9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zegenen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Stil gebed

Groet:

Voorganger: De HEER is opgestaan!
Gemeente: De HEER is waarlijk opgestaan!
Voorganger: Christus deed de dood te niet.
Gemeente: De HEER is waarlijk opgestaan!
Voorganger: Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons daarover
verheugen.
Gemeente: De HEER is waarlijk opgestaan!

Votum

Lied: Psalm 30: 5

5. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
veranderd in een blijde rei!
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan,
uw vreugdekleed deed Gij mij aan,

dat ik zou zingen tot uw ere
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here!

Gebed

Kinderlied: *'Hij leeft'*

Maria kwam bij het graf
En huilde om haar heer
De grote steen was weggerold
En Jezus was er niet meer
Maar een engel zei plotseling
Weet je niet meer
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

De discipelen waren zo moe
Ze treurden om de Heer
Waar moesten ze nu nog naar toe
Hun meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

Schriftlezing: Lukas 24: 1-12

(NBV21)

Het lege graf

[1] Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. [2] Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, [3] en toen ze naar

binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. [4] Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. [5] Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: 'Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? [6] Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: [7] de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.' [8] Toen herinnerden ze zich zijn woorden. [9] De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. [10] Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, [11] maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. [12] Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Lied: NLB 642: 1, 2, 3 en 4

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2. Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

3. Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

4. Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

Verkondiging

Lied: NLB 637

1. O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2. De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond –
het loopt als vuur de wereld rond.

3. De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4. Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan –
de Heer is waarlijk opgestaan!

Inzameling der gaven

Moment voor de kinderen

Kinderlied: 'Klap in je handen' en 'Weet je dat de lente komt'

Lied: 'Klap in je handen'

1. Klap in je handen van blijdschap,
dit is de dag die God ons geeft.
Dit is de dag van je leven,
dit is het feest dat Jezus leeft.

Refrein

*Jezus is opgestaan en Hij leeft,
Halleluja!
Jezus is opgestaan en Hij leeft,
Halleluja!*

2. Klop op de deur bij de mensen;
dit is de dag die God ons geeft.
Kom uit je donkere huizen,
kom naar het feest dat Jezus leeft!
Refrein.

3. Zing op de straten en pleinen;
dit is de dag die God ons geeft.
Zing van het licht en het leven,
zing van het feest dat Jezus leeft!
Refrein.

Lied: 'Weet je dat de lente komt'

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestrallen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Dank- en voorbeden

Apostolische Geloofsbelijdenis

Lied: Weerklank 183

1. U zij de glorie,
opgestane Heer!
U zij de victorie,
nu en immermeer!
Vol van licht en luister
daalt de engel af
en verbreekt de kluister
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie,
opgestane Heer!
U zij de victorie,
nu en immermeer!

2. Zie Hem verschijnen,
Jezus, onze Heer,
Redder van de zijnen;
twijfel nu niet meer.
Zie zijn aanschijn blinken
als de morgenzon;
laat uw lied weerklinken:
'Christus overwon!'
U zij de glorie,
opgestane Heer!
U zij de victorie,

nu en immermeer!

3. Zou ik nog vrezen?

Christus leeft voorgoed,
die met heel mijn wezen
ik beminnen moet.

Hij is mijn victorie,
troost en toeverlaat,
die mij in zijn glorie
eeuwig delen laat.

U zij de glorie,
opgestane Heer!

U zij de victorie,
nu en immermeer!

Zegen

