

Liturgie

voor de gezamenlijke ochtenddienst op Goede Vrijdag 18 april 2025, in de Hervormde Gemeente te Den Ham, aanvang 10.00 uur.

Voorganger: Ds. Nick de Graaf
Ouderling van dienst: Jan Smit
Organist: Henk Dubbink

Zachtjes/verstild orgelspel

Lied: Psalm 22:1

1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Stil gebed, Votum en groet

Lied: Gezang 192:1,2 ('O kostbaar kruis, o wonder Gods')

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

2. Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijn Heren Christus dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.

Belijdenis: Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag 40: Waarom heeft Christus Zich tot 'in de dood' moeten vernederen?

God is rechtvaardig en Hij houdt Zichzelf aan Zijn eigen Woord.

Daarom kon maar op één manier voor onze zonden betaald worden:
door de dood van de Zoon van God.

Vraag 41: Waarom is Hij begraven?

Zijn begrafenis was het bewijs dat Hij echt gestorven was.

Vraag 42: Nu Christus voor ons is gestorven, waarom moeten wij dan ook nog sterven?

Onze dood is geen betaling voor onze zonden.

Wij moeten sterven omdat wij op deze manier het eeuwige leven binnengaan en vrij worden van de zonde.

Vraag 43: Wat nut heeft het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons?

Door Zijn opstandingskracht wordt onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven.

Hierdoor regeren onze slechte verlangens niet meer in ons, maar geven wij onszelf als een dankoffer aan Hem.

Lied: **WKL 152:1 en 2 ('Lam Gods, dat zo onschuldig')**

1. Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schandlijk kruishout lijdt,
verdienden niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ik weet dat Gij onschuldig zijt!

2. Niet Gij, nee ik moest sterven
en 's Vaders liefde derven

in eindeloze pijn!
Maar in uw mededogen
sloeg Gij op mij uw ogen
en wilde mijn Verlosser zijn.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Romeinen 6:1-14

(HSV)

Gestorven aan de zonde

[1] Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? [2] Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? [3] Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? [4] Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. [5] Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. [6] Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. [7] Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. [8] Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. [9] Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. [10] Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. [11] Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. [12] Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. [13] En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid,

maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. [14] Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

Lied: Psalm 106:3,4 en 5 (*'HEER, wij zijn zondig, wij zijn boos'*)

3. Heer, wij zijn zondig, wij zijn boos,
als onze vaders goddeloos,
die in Egypte U verachtten,
en voor uw wonderen doof en blind,
U bij de Schelfzee niet gedachten,
uw gunsten sloegen in de wind.

4. Maar Hij heeft nochtans hen bevrijd.
Hij toonde hun zijn majesteit,
om zo zijn naam, te doen verhogen.
Zijn dreigen dreef de zee uiteen,
en Israël ging op het droge
als door een vlakke steppe heen.

5. Hij hielp hen uit des vijands hand,
Hij brak de haat, de tegenstand,
ontketende 't geweld der golven,
en heeft Egyptes machtig heer
tot aan de laatste man bedolven.
Toen zongen zij zijn lof, zijn eer.

Verkondiging *'Ik ben met Christus gekruisigd'*

Tekst: Romeinen 6:5-6

(HSV)

[5] Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. [6] Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam

van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

Lied: **Gezang 182:1,2,3 en 6 ('Jezus' leven, van mijn leven')**

1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2. Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

3. Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moet Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgedaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gebeden

Lied: **Gezang 189:1,2,3,4 ('Mijn Verlosser hangt aan 't kruis')**

1. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?

2. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

3. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.
Zou ik dan in droeve dagen
troostloos klagen?
Als ik naar zijn kruis mij richt,
valt mijn eigen last mij licht.

4. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k Heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.

Wegzending en Zegen

Kerk in stilte verlaten